

Ονειράματα



ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΙΧΩΝ 2015

By Searching The Meaning Of Life

Όνειράματα

του SearchingTheMeaningOfLife

Συλλογές 2015

- **Αστρονομικά**
- **Όνειρα**
- **Των παθών**
- **Οράματα**
- **Από νησί**
- **Της τρίχας**

Σύνθεση όχι ανάλυση

*Μη μου εξηγείς το όνειρο
σε ανάλυση αντικειμένων
Θέλω να κάνεις σύνθεση
του εν λόγω Υποκειμένου
Πάνω από την συνείδηση
γυρεύω εξηγήσεις
Στα σύμβολα τα αιώνια
ζητάω να βρω λύσεις
Δεν είναι προειδοποίηση
Είναι ο εαυτός μου
Όπως εκδηλώνεται
και ο κάθε πυρετός μου
Συνδέει την πραγματική ζωή
με το ασυνείδητό μου
Όχι μόνο το προσωπικό
μα και το ομαδικό μου
Τα αρχαία αιώνια πρότυπα
ρίχνουν τον πυρετό μου*

Παλαιότερα έργα του SearchingTheMeaningOfLife:

- **Ανθο(υ)σια Τραγωδία (160σ) FOR MOBILE (EKT)**
- **Διάλεξε Καραμέλα (81σ) FOR MOBILE**
- **Ήλιοι Καθρεφτίζονται στους Αιθέρες (96σ) FOR MOBILE**
- **Πο(υ)λιτικός Παραμυθόκοσμος (26σ) & FOR MOBILE**
- **Η λευκή πεταλούδα**
- **Έρωτας Vs Θάνατος (68σ)**
- **Μοδιστρική Ψυχών(146σ)**
- **EchoLexi(57σ)**
- **Echo(11σ)**

~~~~~

## Βιογραφικό

*Όνομα, επάγγελμα, σπουδές, έτος γέννας, πόλη καταγωγής, πόλη διαμονής, οικογένεια και πολλά άλλα. Έχω αλλά δεν με κατέχουν.*

*Όσο Είμαι εδώ, όσο συναντάω ωφέλιμα για τον κόσμο, τα συμπυκνώνω σε ευανάγνωστες σύντομες στιχοδημιουργίες.*

*Δημιουργικά δώρα, από Αγάπη με Αγάπη, για τον κόσμο.*

*Υπάρχω απλά και είναι η Χαρά μου.*

*Ενώστε το νου σας με του συγγραφέα, υπάρχει ή όχι είναι μόνο ιδέα...*

*Τα δώρα μου τα βρίσκετε εδώ:*

- <http://searchingthmeaningoflife.wordpress.com/>

-

[http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Poems&act=index&sort=date&order=desc&poet\\_id=60935](http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Poems&act=index&sort=date&order=desc&poet_id=60935)

- <https://plus.google.com/102160002170592585549/posts>

- <http://www.easywriter.gr/author/item/82>

- <http://www.scribd.com/Searchingthmeaningoflife>

- <https://www.facebook.com/pages/Searching-the-meaning-of-life/245438198823534>

- <https://www.smashwords.com/books/view/458133>

- <https://www.youtube.com/channel/UCMOD0Y4TCHnOuMah9MnakSA/feed>

- <http://issuu.com/searchingthmeaningoflife/docs>

## Περιεχόμενα

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>Αστρονομικά</b>                 |    |
| • 8                                | 11 |
| • Η γνώση αρκεί...                 | 12 |
| • Αρμονία                          | 13 |
| • Άστρα                            | 14 |
| • Ουσία η αθανασία                 | 15 |
| • Πυραμίδες εκτόνωσης              | 16 |
| • Φεγγάρι σε τροχιά                | 17 |
| • Σεληνιασμένη                     | 18 |
| • Στροβιλισμοί Διαίσθηση όχι μάτια | 19 |
| • Διαίσθηση όχι μάτια              | 20 |
| • Φιλίου Πρεμιέρα                  | 21 |
| • Ντάλιες σε ουράνιο κήπο          | 22 |
| • Βουβός Ήλιος λάμπει              | 23 |
| <b>Όνειρα</b>                      |    |
| • Δύναμη σε αδυναμία               | 25 |
| • ο Κλειδαράς                      | 26 |
| • Λιοντάρι της τρίδιπλης νύχτας    | 27 |
| • Αόρατη...πνοή                    | 28 |
| • Πότε είναι τραγικό;              | 29 |
| • Το συνειδητοποιείς;              | 30 |
| • Αχ! Δελφίνοι...                  | 31 |
| • Ενθύμια                          | 32 |
| • Τρυφερή αράχνη                   | 33 |
| • Σεληνόφως                        | 34 |
| • Ουρανέ! Γελάς;                   | 35 |
| • Οιωτός                           | 36 |
| • Τα γρανάζια της Γης              | 37 |
| • Μόλυνση                          | 38 |
| • Προτομαγιά                       | 39 |
| • Χρωματιστά Όνειρα γευτείτε       | 40 |
| • Μέσα σου ξέρεις                  | 41 |
| • Τον γύψο κόψε                    | 42 |
| • Καθάρισε το πηγάδι               | 43 |
| • Διαστρικές αναμνήσεις            | 44 |
| • Σύνθεση όχι ανάλυση              | 45 |
| <b>Των παθών</b>                   |    |
| • Μόνος!                           | 47 |
| • Είμαι εδώ...ωσότου να βλέπεις    | 48 |
| • Εμπρός                           | 49 |



|                 |                                           |    |
|-----------------|-------------------------------------------|----|
| •               | Σε 6^3 στιγμές                            | 50 |
| •               | Τετέλεσται!                               | 51 |
| •               | Προετοιμασία αθανασίας                    | 52 |
| •               | Δούλοι των παθών                          | 53 |
| •               | Στη βάρκα                                 | 54 |
| <b>Οράματα</b>  |                                           |    |
| •               | Αγένεια                                   | 56 |
| •               | Πλύνε το πεπρωμένο                        | 57 |
| •               | Αναγέννηση                                | 58 |
| •               | Βλέπεις; Ελπίδας νέα μέτρα...             | 59 |
| •               | Γούρι                                     | 60 |
| •               | Δεν Υφίσταται                             | 61 |
| •               | Παράδοση Ολοκληρωτική                     | 62 |
| •               | Πνεύματος φλεγμονή                        | 63 |
| •               | Και Τώρα πώς;                             | 64 |
| •               | Σώσε εσένα                                | 65 |
| •               | αινιγματικός παράφρον                     | 66 |
| •               | Παρατηρητής του νου                       | 67 |
| •               | Προχώρα... σύντροφε φωτός                 | 68 |
| •               | Καλειδοσκόπιο                             | 69 |
| •               | Μύθι, μύθι παραμύθι...ποιο κουκί και ποιο | 70 |
| •               | Ομοφυγία...στην ανεμόσκαλα                | 71 |
| •               | Δεν έμεινε μάτι ανοιγτό                   | 72 |
| •               | Ιδέες να καρπίσει                         | 74 |
| •               | Σχέσεις                                   | 75 |
| •               | Φαύλοι κύκλοι & Διπλοδεσίματα             | 76 |
| •               | Έχεις παρανοήσει                          | 77 |
| •               | Τετρακτύς                                 | 78 |
| •               | Εξατομίκευση                              | 79 |
| •               | Αγάπης Καταφύγιο                          | 80 |
| •               | Τα Σμηρνέικα τραγούδια...                 | 81 |
| •               | Γίνε ο κατάλληλος μπολιαστής              | 82 |
| •               | στο άΚρονο                                | 83 |
| •               | Πορτρέτο                                  | 84 |
| •               | Σςςςςς.....                               | 85 |
| •               | Η Ζωή είναι Ωραία...Χαμογέλα!             | 86 |
| •               | Άνθρωπος= Άνω+θρόσκω                      | 87 |
| •               | Ζωγραφική                                 | 88 |
| •               | Αξία ανώτερη απ' την ηθική                | 89 |
| •               | Αγάπα                                     | 90 |
| •               | Ελευθερία                                 | 91 |
| •               | Ελευθερία                                 | 92 |
| <b>Από νησί</b> |                                           |    |

|   |                                    |     |
|---|------------------------------------|-----|
| • | Εναλλαγές ζωντάνιας                | 94  |
| • | ψάθινο καπέλο                      | 95  |
| • | Στο αερόστατο                      | 96  |
| • | Στο πνευματικό εκκρεμές            | 97  |
| • | Διαφάνεια                          | 98  |
| • | Της Γης τα μάτια                   | 99  |
| • | Νέα ύπαρξη                         | 100 |
| • | Ξετσιπωτή                          | 101 |
| • | Όλα τα κραγ αντέχει...             | 102 |
| • | Στην χώρα Αγγέλων                  | 103 |
| • | Αλλαγή... Επιλογή                  | 104 |
| • | Θάλασσα εντός                      | 105 |
| • | Σκέτο Χώμα                         | 106 |
| • | Κυματικό ξεκαθάρισμα               | 107 |
| • | Το δάκρυ του φεγγαριού             | 108 |
| • | Βράχος                             | 109 |
| • | Σε ελληνικό νησί                   | 110 |
| • | Πρωινό ξύπνημα                     | 111 |
| • | Από νησί...κομμάτι ελπιδοφόρας Γης | 112 |
| • | Και νόμιζαν...                     | 113 |
|   | <b>Της τοίχας</b>                  |     |
| • | θησαυρός                           | 115 |
| • | Σας εξόρισα τέρατα                 | 116 |
| • | Συντροφιά                          | 117 |
| • | Κατάδικος                          | 118 |
| • | Σε έκσταση                         | 120 |
| • | Όμορφα τα γηρατειά                 | 121 |
| • | Μια Καρδιά                         | 122 |
| • | Πλέγμα είναι η ενοχή               | 123 |

# Αστρονομικά

**8**

*Δεν υπάρχει άπειρο λοιπόν  
Μόνο σχήμα απείρου  
Δεν έχεις μέλλον ή παρελθόν  
Μόνο στιγμή ονείρου*

*Μια πορεία ακολουθείς  
Πριν από σε γραμμένη  
Δεν την θυμάσαι ακολουθείς*

*Όπως πλανήτης σε τροχιά  
Με ντάλιες ομορφαινείς  
Μορφή 4D γαλαξιακή  
Σε κήπο ουράνιο τρέχεις*

*Έτσι όπως στροβιλίζεσαι  
Δεν χάνεις την πορεία  
Μόνο στο σημείο 0  
Διαλέγεις ευτυχία*

*Από πέταλο σε πέταλο  
Μουντής ύλης μαγεία  
Συγκρατεί την ντάλια-γαλαξία*

**Επιστροφή**

## Η γνώση αρκεί...

*Βγάλε το πέπλο του μυστηρίου  
Απ' του σύμπαντος την γκρι γωνιά  
Ως επιστήμη φώτισέ την  
Να βγει η μέσα η παγωνιά*

*Γέμισε χρώματα το σύμπαν  
Ομόρφυνε κάθε πτυχή  
Κοίτα καλά πόσα οφέλη  
Δίνει η ύλη η σκοτεινή*

*Και πάνω απ' όλα συνοχή  
Κρατά γερά τους γαλαξίες  
Σε αναλλοίωτη μορφή  
Εμάς κρατάει στη ζωή*

*Διώξε τον τρόμο από τα μάτια, η γνώση αρκεί...*



## Επιστροφή

## Αρμονία

*Ο πόθος μας για αρμονία  
Γέννησε την αστρονομία  
Της μουσικής την πανδαισία  
Και της ψυχής την ευφορία*

*Μια εξίσωση αρμονική  
Άκρως μαθηματική  
Ψάχνει αιώνες η επιστήμη  
Την συνοχή των πάντων δίνει*

*Τα πάντα έχουν μια ροή  
Επιταχυνόμενη ελικοειδή  
Δεν είναι ευθείες του Ευκλείδη  
Μυστικό κρύβει η καμπύλη*

*Γεωμετρία αρμονική  
Λέει του Πυθαγόρα η φωνή  
Της Υπατίας ο αστρολάβος  
Ρότα δίνει μα και θάρρος*

*Λείπει το αιώνιο θηλυκό  
Στης αρμονίας τον ζυγό  
Να ισορροπεί όλα τα μεγέθη  
Με πάθος το αρσενικό όταν τρέχει*

~~~~~

Επιστροφή

Άστρα

*Με κοίταζαν στα μάτια
λαμπερά
τα ψίχουλα
που έτριβα στην τσέπη μου
χρόνια
και τα σκόρησα στον ουρανό*



Επιστροφή

Ουσία η αθανασία

*Είναι σταθερός ο δρόμος, με πορεία στροβιλιστή
Πριν με πλάσεις προϋπήρχε η ουσία στη ζωή
Μια φως και μια σκοτάδι, άντε πάλι απ' την αρχή
Ίδιοι νόμοι διατάζουν, τ' άστρα σ' ουρανό και γη
Με τις πέντε μας αισθήσεις, έρχονται μηνύματα
Η καρδιά όλα τα φιλτράρει καλά ή κακά τα κρίματα
Συνήθισε να τα μορφώνεις τα πάντα σε καλύτερα
Μακροχρόνια ας κοπιάσεις, άζια τα καλλιεργήματα*

*Το παιχνίδι θα κερδίσεις μόνο με τον έρωτα
Με το σώμα να τραβάει στο σκοτάδι μες στη γη
Με το πνεύμα να κοιτάει σε ουρανό στο φως να βγει
Στροβιλίζουν το εγώ σε ρουφήχτρα ερωτική*

*Κι όλο τα πάθη να προστάζουν το πνεύμα, το σώμα να υπηρετεί
Εκεί στον άξονα προκύπτει μια λάμψη μαγική
Ένας πολικός αστέρας, Χρυσό λουλούδι φως πολύ
Ουσία η αθανασία, φροντίδα το κέντρο να σωθεί*

~~~~~

## Επιστροφή



## Πυραμίδες εκτόνωσης

*Βρήκα ένα άστρο  
Κάποτε να αράζω  
Έχει όνομα θείο*

*Πως να το προσπεράσω;*

*Μια πυραμίδας μύτη  
Να χτίσω στην ευθεία  
Της Γης η αγωνία  
Εκεί να εκτονωθεί*

*Οργώνω τον πλανήτη  
Στο σύμπαν να 'χει τύχη  
Σελήνη να κοιτάει  
Στου Ήλιου την αυλή*

~~~~~

Επιστροφή

Φεγγάρι σε τροχιά

*Είσαι ένας παράνομος
Εμπρηστής καρδιάς
Δεν θα 'σαι ποτέ τέλειος
Θα 'σαι λίγο βάτραχος
Και πρίγκιπας ο έρωτας*

*Είμαι δική σου συνεργός
Βομβιστής καρδιάς
Δεν θα είμαι ποτέ υπήκοος
Θα 'μαι λίγο δραπετής
Και φεγγάρι ο έρωτας*

*Γιατί να σώσουμε τον κόσμο
Αν φύγει απ' την τροχιά το φεγγάρι;*

*Φτάνει μόνο ένα κάτι
Μια μικρή αφορμή
Σε τροχιά το φεγγάρι να μείνει
Μια Αγάπη ελεύθερα
Άπειρο φως τζάμπα να δίνει*

~~~~~

## Επιστροφή

## Σεληνιασμένη

*Βρες έναν άνθρωπο να σ' αγκαλιάζει  
Με μάτια, με σκέψη, με λόγο γλυκό  
Το ψύχος μέσα σου να εξουσιάζει  
Να το δαμάζει σε κέντρο θερμό*

*Τα άκρα σου μόνο κρύα να είναι  
Μαγνήτης γης με πόλο ψυχρό  
Γάντια και κάλτσες, χωνί παγωτό  
Όλο το σώμα σε σελήνης ρυθμό*

*Μια το μήνα να δίνει το σήμα  
Ρέει ηφαίστειο σε ηρεμίας βουνό  
Πυραμίδα διαχέει ενέργεια, σπυριού υγρό  
Γενναίου, τρελού ή ερωτευμένου, ψυχής νερό*

*Σαν έχει πανσέληνο αρκεί να χαμογελώ*



## Επιστροφή

## Στροβιλισμοί

*Ένα σωρό στροβιλισμοί  
Κυτταρικοί, πλανητικοί  
Με άξονα περίπλοκο  
Στο φως λουλούδι ανύποπτο*

*Μέσα του γάμοι μυστικοί  
Γαμπρός και νύφη έχουν γιορτή  
Σε ατμόσφαιρα πανηγυρική  
Χοροί αγκαλιά στροβιλιστοί*

*Ρουφάει φως, γεννάει φως*



## Επιστροφή

## Διαίσθηση όχι μάτια

*Πίσω από γυάλεις και από οθόνες  
Από τηλεσκόπια και από μικροσκόπια  
Πίσω κι απ' του Αϊνστάιν το βαρυτικό φακό  
Είδωλα και εικόνες σαν μορφές γοργόνες  
Ψέματα στα μάτια δεν θα εμπιστευτώ*

*Μέσα στην ομίχλη ψάχνω παραμύθι  
Λόγια τέχνης άγια, τα γλυπτά στα βάθρα  
Χρώματα, μελωδίες, δίλημμα σωστό  
Όμορφα τερτίπια ανθρώπων μυστήρια  
Ψέματα στα μάτια δεν θα εμπιστευτώ*

*Το μέσα όταν χορεύει, ο νους σαν αλητεύει  
Τα εντόσθια όταν καίνε, δεν πάω σε γιατρό  
Η καρδιά δουλεύει μήνυμα μας στέλνει  
Κάτι είναι ωραίο, πολύ δημιουργικό  
Τι κι αν μας τρομάζει, σε κίνδυνο μας βάζει*

*Διαίσθηση το λένε, τυφλά το ακολουθώ*

~~~~~

Επιστροφή

Φιλιού Πρεμιέρα

*Ένα βαρέλι υδρόμελι ήπια και πως το κρύβω
Ο ιππότης μου επέστρεψε απ' τη Σταυροφορία*

Τα χείλη του στα χείλη μου, βάζει για αυτοψία

Πρώτη φορά την πάτησα, πω πω! Τί αγωνία;

*Τα χείλη του στα χείλη μου ...υγρά είναι ακόμα
Μα τώρα που τα γεύτηκε, υγραίνουν και το σώμα!*

*Όλο το σώμα σείεται, τρελά γυρνά το σύμπαν!
Μόλις ανακαλύψαμε, μεγάλη ευεργεσία*

*Ενέργεια δραστήρια, φιλί που έχει αξία
Κανείς πλανήτης δεν γυρνά αν λείπει υγρασία!*

*Τα χείλη μου στα χείλη του, το κόλλημα μεγάλο
Και νόμιζα θα θύμωνε... να πιει δεν έχει άλλο*

~~~~~

## Επιστροφή

## Ντάλιες σε ουράνιο κήπο

*Σ' ένα άλλο πέταλο ντάλιας  
ζούμε το σήμερα μαζί  
Μαζί περάσαμε απ' το κέντρο  
στη γύρη έγινε γιορτή*

~~~~~

*Το σύμπαν μας γεμάτο ντάλιες
ο ουρανός μοσχοβολά
Δεν είναι άπειρο τελειώνει
η τέταρτη διάσταση μιλά*

~~~~~

*Κινείσαι πάντα σε οχταράκια  
με τα φεγγάρια σε τροχιά  
Σβουρίζονται πέταλα ντάλιας  
σε αισθημάτων κουρνιαχτά*

~~~~~

*Από ψηλά κοίτα πως μοιάζουν
έλικες σε κήπο περιστροφής*

~~~~~

## Επιστροφή

## Βουβός Ήλιος λάμπει

*Σας βλέπω που χορεύετε με λάμψη καμαρώνω  
Μια μέρα γύρω της η Γη ολόκληρη φωτίζει  
Μια μέρα γύρω της κι εσύ πανέμορφη Σελήνη  
Τριγύρω σας ακολουθούν ένα τσούρμο πλανήτες*

*Υπέροχοι αστερισμοί, πλειάδες, γαλαξίες  
Κίνηση η υγρασία σας, μου δείχνετε τα πάντα  
Φωτίζω όλες τις πλευρές διαλύω τα σκοτάδια  
Παίζετε όλοι σας κρυφτό, τζαμί, πέτρες πετάτε  
Τις αλλαγές στο έδαφος, σε μετεωρίτες χρωστάτε  
Βουνά, πλαγιές και θάλασσες, κρατήρες, λευκά σημεία  
Αλλάζετε το σχήμα σας, χαρά και αγωνία  
Το πείσμα σου φεγγάρι μου, στη Γη τα ίδια να δείχνεις  
Με βγάζει απ' τα ρούχα μου(προεξοχές)... βουβό Ήλιο μ' αφήνει*

~~~~~

Επιστροφή

Όνειρα

Δύναμη σε αδυναμία

*Μέσα στην αδύναμη χούφτα σου
Στη σύντομη αναμονή θανάτου
Έφαγα τα μούτρα μου στο αόρατο
τζάμι, βοσκώντας το τίποτα
Σε μια απουσία συνεχώς παρούσα
Συνηθίζω συνεχώς να ζω στο χωρίς
Στράγγιζα τα βαμβάκια σε φόντο
γαλάζιο ουρανού μες το κεφάλι
Τεστάροντας τα όρια του βλέμματος
Περνώντας τα όρια της καρδιάς
Αγνοώντας την όψη της μορφής
Απολαμβάνω την ανώτερη ηδονή
Της ήττας που βίωσα ως το τέλος*

Μια μύγα σαν όλες ... δυνατή

*ΥΓ: Χαραμάδα Φωτός Ελευθερίας
ανάμεσα στα δάχτυλα ακολουθώ*



Επιστροφή

ο Κλειδαράς

*Ένα μπαούλο που 'χει κλειδώσει
Χάθηκαν όλα τα κλαδιά
Σκακιέρα που ο αγώνας της
έχει τελειώσει
Στα πιόνια το Τίποτα
γύρω γελά
"Θέλω επειγόντως Κλειδαρά"*

*Λίγα λεφτά καμιά ζημιά
Το σκάκι πάλι ξεκινά
Μες στο μπαούλο
με φως μεθά
Ανούσιο παιχνίδι για βασιλιά
Άπειρους χρόνους ζωής μετρά
Ρούφα το φως πέτα ψηλά
Κοίτα τα πιόνια βγάλαν φτερά
Μάτια αχόρταγα!...Ποιόν βασιλιά;*

~~~~~

## Επιστροφή

## **Λιοντάρι της τρίδιπλης νύχτας**

*Βαριές αλυσίδες  
Το νου σου δένουν  
Παρατηρητή του παρελθόντος  
Παρατηρητή του μέλλοντος  
Όσα χρόνια και αν ζήσεις*

*Τα Αιώνια χρόνια  
Δεν θα γνωρίσεις  
Αν Τώρα δεν γίνεις  
Λιοντάρι της τρίδιπλης νύχτας*



**Επιστροφή**

## Αόρατη...πνοή

*Επερτε από ψηλά, ένα βουνό βιβλία  
Σε είδε κει να κείτεσαι, χωρίς πνοή καμία  
"Φύγετε!" κραύγασε, με όση δύναμη είχε  
Πεντέξι ήταν, φύγανε και βρήκαν σωτηρία  
Κανείς δεν σε έσυρε σε ασφαλή γωνία  
Χάιδεψε τα χείλη σου, χάρηκε την πνοή σου  
Φώναξε να φέρουνε κάποιον για νοσηλεία  
Στο πλήθος άκουσε να λεν για κάποια "ηρωίδα"  
Άλλοι για μια "μάγισσα" που φερε την πνοή πίσω  
Άλλοι για ανηθικότητα όμορφης δεσμευμένης  
Για μήνυση καμώνονταν ο θυμόφοβος βιβλιοπώλης  
Ταμπέλες ήταν πλήθαιναν μα δεν την αφορούσαν  
Έτρεξε με δύναμη, να φύγει όσο μπορούσε  
Όσο μακριά κι αν έφτανε πίσω πάλι κοιτούσε  
Πνοή έγινε αξέχαστη... να την μοιράζει ζούσε...  
Αόρατη μες στη ζωή, χαρά κυκλοφορούσε  
Κάτι της έδινε ώθηση, βουτούσε και πετούσε*



## Επιστροφή

## Πότε είναι τραγικό;

*Να ένα μικρό μυρμήγκι  
Μέρες το παρατηρώ  
Σε μια κούτα λίγο χώμα  
Πέντε φίλους, ένα "εγώ"*

*Το "εγώ" του η μορφή του  
"Γιάννη" το αποκαλώ  
Πιστοποίηση μιας γέννας  
Σε ένα χώρο μοριακό*

*Ανεβαίνει, κατεβαίνει  
Τ' άλλα πέντε στη σειρά  
Τους μοιράζω ψιχουλάκια  
Τα πηγαίνουν στη φωλιά*

*Μια μέρα δεν τα βρήκα  
"Γιάννη Γιάννη!" φωνασκώ  
Σε μια παντόφλα κολλημένο  
Θάνατο είχε τραγικό*

*Για τα άλλα δεν με νοιάζει  
Τον Γιάννη γένησα εγώ  
Κλαίω, ωρύομαι, πονώ*

~~~~~

Επιστροφή

Το συνειδητοποιείς;

*Είναι ένα φάντασμα
Μέσα σου ζει
Πεινάει ζητάει να τραφεί
Πόνο θέλει, να βλέπει παντού
Δικό σου ή και αλλουνού
Σου έχει κυριεύσει
Σώμα και νου
Τα συναισθήματα του πέφτουν βαριά
Αχώνευτη του μοιάζει η χαρά
Τώρα που το παρατηρείς
Δύναμη έχεις να παραβγείς
Με πόλεμο δεν επιζείς*



Επιστροφή

Αχ! Δελφίνι...

*Δελφίνι κι αν με έσωσες
Ποιος ήταν ο σκοπός σου;
Στον πάτο ας με άφηνες
να φάει ο λαός σου*

*Με έβγαλες ξανά στο φως
Πνοή να μεταφέρω(;)
Πυθία να γίνω στους Δελφούς(;)
την ζάλη μια κ' υποφέρω..*

*Αχ! Δελφίνι μου γλυκό
Ποιο σύμπαν σε διατάζει;
Ποια μουσική επικοινωνείς;
Δυο κόσμων συ κουρσάρος!*

*Ανατομία ανθρώπινη
ατροφική έχει μείνει
Μια και δεν έχεις όσφρηση
για να την ομορφύνει*

~~~~~

## **Επιστροφή**



## Ενθύμια

*Η γειτόνισσα το βράδυ  
με τη σχέση της μάλωσε  
στο μπαλκόνι όλοι βγήκαν  
τον ύπνο τους, τον χάλασε*

*Ήρθε τώρα μες στο σπίτι  
και τα κάδρα μου άλλαξε  
τα ενθύμια τα κρυμμένα  
στα σκουπίδια τσάκισε*

*Ήρθαν παιδικοί μου φίλοι  
ψυχές που αιώνια μ'Αγαπάν  
μου ψιθύρισαν στα μάτια  
θα'ναι πάντα στην Καρδιά*



## Επιστροφή

## Τρυφερή αράχνη

*Κάθε που ψάχνει για γαλήνη  
Μια μαύρη αράχνη είναι εκεί  
Με βούλες κόκκινες αγάπης  
Κίτρινες λάμπεις της ζωής*

*Σε απειλεί με τον ιστό της  
Παγίδες πλέκει στις εξόδους  
Με αισθήσεις ν' αφουγκραστείς  
Τρόπο ζωής να ξανασκεφτείς*

*Άκου την αρμονία της φύσης  
Κοίτα την ομορφιά της γης  
Κόψε τον ιστό της αράχνης  
Εδώ είναι η αιώνια σιωπή*

*Νιώσε την τρυφερή αράχνη  
Απαλή η αγκαλιά της η τριχωτή*

~~~~~

Επιστροφή

Σεληνόφως

*Στο παιδικό δωμάτιο
Πίσω από την κουρτίνα
Άκουσες να ουρλιάζουν
Τα όνειρα βουβά*

*Στην γλώσσα σου σου μίλησα
Κι έλαμψες περίσσεια
Η απάντηση που έδωσες
Καίει μέσα στα στήθια*

*Ένεση ενδοφλέβια φωτεινογραφική
Σελήνη με ξαναβάφτισες το επόμενο πρωί*



Επιστροφή

Ουρανέ! Γελάς;

*Φεγγάρι θα σε προσμένω
Μια αγκαλιά για να κρυφτείς
Σαν ήλιος να σε χαριεντίσω
Οι άλλοι ας έχουνε βροχή
Τον ουρανό σου όλο χαζεύω
Στα άπειρα τ' άστρα προσδοκώ
Την λύτρωση να βρω μια μέρα
Στο όλον σου το λαμπερό*



Επιστροφή

Οιωνός

*Ένα χαρτάκι ήρθε σε μένα
έπεσε απ' τον ουρανό
Μια λέξη είχε μόνο γραμμένη
με έντονο θαυμαστικό*

*Την είχε γράψει κάποιο χέρι
με άγνωστη σε με γραφή
Κυριλλική, μα έγραφε "ΟΡΕΑ!"
για να μπορεί να διαβαστεί*

*Δεν το κρατάς; Θα το πετάξεις;
Είναι σαν θείος οιωνός!
Πάνω στην ύλη είναι γραμμένο...
Ενθύμιο κάλπικο χαρτί;*

*Την λέξη βάζω στην καρδιά μου.
"Ωραία! Να ζεις κάθε στιγμή!"
Δεν πρόκειται να ζαναρθεί...*



Επιστροφή

Τα γρανάζια της Γης

*Τα γρανάζια της Γης
ο έρωσ λαδώνει*

*Τον έρω ξεχάσατε
το σεξ μας νεκρώνει*

*Σταματάει τη Γη
να 'ρθει το σκοτάδι*

*Υγρή είναι η ζωή
ξεκινάει με χάδι*

*Με δάκρυ καρδιάς
μ' όνειρα αγκαλιασμένα*

*Γυμνά τα κρανία μας
χαμογελούν! Τολμούν;*

*Τα γρανάζια λαδώστε
με φιλιά μρωμένα*



Επιστροφή

Μόλυνση

*Με σηκωμένα χέρια κρύβετε τα μούτρα σας
Φοβηθήκατε! Ζιζάνια λαμπερά πετούν
Εξορμούν με δύναμη απ ' τα μάτια του
Μολύνει χαμογελώντας, την αταραξία σας
Σε εκκλησίες και γιατρεία πάτε για να απεντομωθείτε...*



Επιστροφή

Πρωτομαγιά

*Στην κορυφή της Άνοιξης
Είσαι Πρωτομαγιά*

*Με ζέφτια απ' το φουστάνι σου
πλέκεις μαλλιά, κλαδιά*

*Ο Θέρος κι αν σε ζήλεψε
ο Έρωσ σε φιλά*

*Σέρνει βαρύ το βλέμμα του
τους δείκτες σταματά*

*Μαραίνει ευωδιές Φθινόπωρο
του Χειμώνα ιαματικά ποτά*

*Ενώνεις τέσσερις εποχές
να Ζούμε αρμονικά*



Επιστροφή

Χρωματιστά Όνειρα γευτείτε

*Σ' όλα τα χρώματα καραμέλες
σε βάζο διάφανο κλεισμένες
Σκόρπιες δεν θέλω να τις αφήσω
σε φέτες όμορφες θα κατατιμήσω*

*Μέσα σε στίχους θα τις κρύψω
δε θέλω τα όνειρα να σβήσω
Γέλια να βγουν απ' τις γωνίες
κομμένες ραμμένες ιστορίες*

*Φίλοι τις είπαν καρδιακοί
ν' ακούσουν τυχαίοι περαστικοί
Κοίτα τους πως χαμογελούν
για λύση γύρευαν να βρουν*

*Άφοβα τώρα ονειρευτείτε
την γλύκα τους μόνο γευτείτε*

~~~~~

## Επιστροφή

## Μέσα σου ξέρεις

*Στην μέση σου τραμπαλίζονται πολλά μικρά φιδάκια  
Για τρίχες έχει η κεφαλή, γλοιώδη μακριά ζωάκια  
Κάθε φίδι και καημός, καημός και λευκή τρίχα  
Παιδί ήσουν όταν άσπρισαν, σιχάθηκες την τρίχα  
Ξανθό μαλλί και ζηλευτό, μα εσύ μέσα σου ξέρεις  
Όχι άλλη άχρωμη ζωή, γέννημα του καθρέφτη*



## Επιστροφή

## Τον γύψο κόψε

*Στο γύψο όλο το κορμί  
Στο χέρι το ποντίκι  
Φτέρνα δαγκώνει ασύστολα  
Με όπισθεν καβούρι  
Το χέρι σε πάει μπροστά  
Το πόδι σε πάει πίσω  
Σε ακαμψία ολική  
Κορμί σε καθλώνει  
Ένα πριόνι Ηλεκτρικό  
Στο χέρι δίνει τη λύση  
Κλότσα μακριά τον κάβουρα  
Σε έχει απομωζήσει*



## Επιστροφή

## Καθάρισε το πηγάδι

*Ένα πηγάδι όμορφο  
Αυλής ήταν παλάτι  
Ρίχνανε όλοι και κάτι  
Βιβλία τους οι δάσκαλοι  
Μαντζούνια οι γυναίκες  
Θυμιάματα οι ιερείς  
Τις καύτρες τους οι λεβέντες  
Το σφράγισε, το κάρφωσε  
Τα 'σφάλισε όλα μέσα  
Τώρα βλέπεις καμάρωνε  
Για την ανατροφή του  
Ήταν κοινώς περήφανος  
Καύχημα στη ζωή σας  
Μα το πηγάδι βρώμισε  
Εκπέμπει δυσωδία...*

~~~~~

Επιστροφή

Διαστρικές αναμνήσεις

*Ευθύνη μου οι αναμνήσεις
Που έχετε από εμένα
Και αν στραβά τις έπλασα
Ευθύνη πάλι σε εμένα*

~~~~~

*Τώρα είναι ο καιρός  
Για να τις διορθώσω  
Στο χέρι μου το παρελθόν  
Στο χέρι και το μέλλον*

~~~~~

*Σύμμαχος η βαρύτητα
Φίλος καλός για μένα
Ταξίδι είναι διαστρικό
Όνειρα σμιλεμένα*

~~~~~

## Επιστροφή

## Σύνθεση όχι ανάλυση

*Μη μου εξηγείς το όνειρο  
σε ανάλυση αντικειμένων  
Θέλω να κάνεις σύνθεση  
του εν λόγω Υποκειμένου  
Πάνω από την συνείδηση  
γυρεύω εξηγήσεις  
Στα σύμβολα τα αιώνια  
ζητάω να βρω λύσεις  
Δεν είναι προειδοποίηση  
Είναι ο εαυτός μου  
Όπως εκδηλώνεται  
και ο κάθε πυρετός μου  
Συνδέει την πραγματική ζωή  
με το ασυνείδητό μου  
Όχι μόνο το προσωπικό  
μα και το ομαδικό μου  
Τα αρχαία αιώνια πρότυπα  
ρίχνουν τον πυρετό μου*



## Επιστροφή

## **Των Παθών**

## Μόνος!

Μόνος! Στα σπάργανα  
Μόνος! Στα σάβανα  
Και πως να σε χωρέσουν  
Είσαι όλος ο Ουρανός  
Φώς ονειρεμένο  
Δίχως σκιές κι ακόλουθους  
Και πως να συμπορέψουν  
Μόνο η ίδια η ζωή  
Μπορεί ν'ακολουθήσει  
Δηλώνουν όλοι αδύναμοι  
Ασθένεια μεγάλη  
Είναι κοινή για όλους τους  
Και "θάνατο" την λένε  
Η νίκη σου ξεκάθαρη  
Αιώνια δοξολογείται  
Τα λάφυρα αγκάλιασες  
Στους Ουρανούς ανήλθες  
Αγκάλιασες, ανακαίνισες  
Ολόκληρο τον Κόσμο  
Την κάθε μία ύπαρξη  
Χωρίς δεσμά στο Χρόνο  
Η νίκη Σου στο θάνατο  
Αγάπη ήθελε μόνο



## Επιστροφή



## **Είμαι εδώ...ωσότου να βλέπεις**

*Είμαι εδώ  
Για να δίνω ότι έχω  
Να προσπαθώ για όσα δεν έχω*

*Είμαι εδώ  
Να αγκαλιάζω την θλίψη  
Με χαμόγελα να εγκαταλείπει*

*Είμαι εδώ  
Να κρατάω το χέρι  
Του ουρανού να δείχνω τα μέρη*

*Είμαι εδώ  
Να φωτίζω τα βάθη  
Μια αχτίδα αρκεί, μέρα να 'ρθει*

*Είμαι εδώ  
Αν και όλα δεν τα αντέχω  
Μα παλεύω... βαδίζοντας να προσέχω*

*Είμαι εδώ  
Στα λευκά φορεμένη  
Αν τυφλώνεσαι...τρίψ' τα μάτια ωσότου να βλέπεις*

*Θνητού το θάνατο να παραβλέπεις*



## **Επιστροφή**

## **Εμπρός**

*Όλου του κόσμου η κληρονομιά  
Στα μάτια λαμπυρίζει  
Αναστήσου!*



## **Επιστροφή**

## Σε 6<sup>^</sup>3 στιγμές

*Κουράστηκα... να κοιμηθώ  
Για λίγο μόνο χρόνο  
Νεκρούς να συναναστραφώ  
Να ζορκίσω τον πόνο*

*Μετά να ξαναγεννηθώ  
Σε μήτρα λιονταρίσια  
Σε άγνωστο αιώνα κι αν βρεθώ  
Η Αγάπη να 'ναι περίσσια  
Στου δέντρου να 'ναι αόρατα  
Του θάνατου τα δίχτυα*

*Χάρε σβήσ' τα κιτάπια σου  
Ο κόσμος ομορφαίνει  
Με Καρδιά και φιλότιμο  
Έμαθε ν' ανασαίνει  
Το σώμα ανασταίνει*

*Ξένο βρέφος στη ζωή  
Που έζησε σαν ξένο  
Το μίσος σας έκανε νεκρούς  
Ξένους στον άνθρωπό σας  
Αταίριαστος ο θάνατος  
Κοιμήθηκε εμπρός σας*

~~~~~

Επιστροφή

Τετέλεσται!

*Τρέμει το σύμπαν, τ' άστρα κρύβονται
Βροντά κι αστράφτει, οι πέτρες σχίζονται*

*Γυμνός κι αιμόφυρτος ο Δημιουργός
Στον σταυρό που κουβάλησε, τον βασάνισε
άδικα ο λαός...Γυμνός γεννήθηκε
σε μια σπηλιά...Ως το τέλος κρυώνει*

*πονά... "Τετέλεσται!" η λέξη-κραυγή
Άντεξε ως τα έσχατα αυτή τη ζωή
Κατάφερε με νίκη την αποστολή
Το μίσος η Αγάπη να νικήσει*

*Μπορεί! Λογγίσματα, ραπίσματα, αγκάθια
Καρφιά, ζύδι, χολή, χλευάζει, γελά
Το πλάσμα που έπλασε ο Δημιουργός
Σε βόρβορο βρέθηκε δυστυχώς*

*Όλα τα Αγαπάει! Ακόμα μπορεί
Λύτρωση η μετάνοια και σωτηρία
Παράδειγμα ο σταυρωμένος ληστής
Γαλήνιος φεύγει! Η αποστολή καρποφορεί*

*Μόνο η Μητέρα, αζία σταθερή
Δεν αμφισβήτησε του Υιού τη ζωή
Μακροθυμεί...Ντυμένο με φως τον θωρεί*

~~~~~

## Επιστροφή

## Προετοιμασία αθανασίας

*Μαζί να φάμε ήθελα λίγο πριν σας αφήσω  
Να σας πω τα μελλούμενα να μην στεναχωρήσω*

*Σας έπλυνα, σας φίλησα, τα πόδια, να περπατάτε  
Να είναι πάντα δυνατά, παντού τις καρδιές να πάνε*

*Γιατί οι δικές σας βλέπουν είναι εξαγνισμένες  
Θησαυρούς να σκορπίσουν, είναι προετοιμασμένες*

*Και τα δικά μου μύρανε μια παλιά αμαρτία  
τα εκτίμησε ολόψυχα για την φιλευσπλαχνία*

*Όσο για την φιλόργυρη καρδιά του ενός απ' όλους  
τα πόδια της τα φίλησα σας Αγαπάω Όλους!*

*Ελάτε να πιούμε όλοι μαζί, ποτήρι αμβροσία  
σώμα και αίμα υλικά, ανθρώπου που πονάει*

*Να αρχίσει πια το πνεύμα μας αιώνια να μιλάει  
Κάθε φορά στα δύσκολα, η ψυχή που σπαρταράει  
Μια προσευχή μες τις ελιές τους φόβους της σκορπάει*

~~~~~

Επιστροφή

Δούλοι των παθών

*Για μια χούφτα νομίσματα
Τον πούλησες Ιούδα
Ανέβασες τις μετοχές;
Φεύγει κι εσύ τραγούδα
Μέσα σου τις ενοχές
Να πνίξεις...ελπίδες φρούδες
Η πόρνη κατακενώθηκε
Και πάει με τα αγγελούδια
Εσύ μπίγκες στη θέση της
Για υλικά καλούδια*



Επιστροφή

Στη βάρκα

*Όταν με νοιάζεσαι δακρύζω
Δεν είμαι μόνη μου νομίζω*

*Είσαι κι εσύ μέσα στην βάρκα
Πλέει στον ονείρου μας τα άκρα
Κατακενωμένη από τα πάθια*



Επιστροφή

Οράματα

Αγένεια

*Χάθηκε η ευγένεια
Η αγένεια κυριεύει
Τις σχέσεις μας, εξάρτησης
πλέκει και αφεντεύει*

*Χάθηκε η "συγγνώμη"
Το "ορίστε", το "παρακαλώ"
Η "καλημέρα", το "ευχαριστώ"
Τα λόγια στον πληθυντικό*

*Κανένας πια δεν νοιάζεται
για τον διπλανό του
Αιτήματα παράδοξα
Πετάει το εγώ του*

*Μια κοινωνία εκτρέπεται
Μια κοινωνία αρρωσταίνει
Μια ψυχή ψυχραίνεται*

*Το μάτι πια αδιαφορεί
Τι κάνει το διπλανό του*

~~~~~

## Επιστροφή

## Πλύνε το πεπρωμένο

*Σκόνη βρομιά και δυσωδία, το πεπρωμένο σου νοσεί  
Βούτηξε μέσα σε βούρκο, ρουτίνας να 'ναι ασφαλή*

*Σεβάσου λίγο τον εαυτό σου, είναι ντροπή να τ' αγνοείς  
Έχασε κάθε υγρασία, μαραίνεται, παρακαλεί*

*Όταν στο μπάνιο πια θα μπαίνεις, τρίψε την πλάτη δυνατά  
Να φύγει μαζί με τα πλακάκια, το εγώ σου και η λασπουριά*

*Ανάγλυφο πάνω στη λάσπη, το όνομά σου... σου γελά*



## Επιστροφή

## Αναγέννηση

*Βρεγμένη ομπρέλα στεγνώνει στο χολ  
Βρεγμένη υπομένω θερμό πυρετό  
Η ομπρέλα αγκάλιασε πάλι πολλούς  
Γκρινιάρηδες, χαδιάρηδες, ασθενικούς  
Όλη μόνη την χάρηκα, ουράνια η βροχή  
Αναγέννηση σε λίμνη υγρή δροσερή  
Σε παραλήρημα ύπνου θερμού  
Στο ράδιο ακούω "Χρόνια Πολλά!"  
Γενεθλίων γιορτή Αναγεννά...*



## Επιστροφή

## **Βλέπεις; Ελπίδας νέα μέτρα...**

*Η γιαγιά μου ήταν σοφή, πολύ με αγαπούσε  
Σε κάθε της θεώρημα απόδειξη ζητούσε  
"Ξέρεις εσύ!" μου έλεγε, με μάτια που γυαλίζουν  
"Ποτέ σου δεν το έζησες!", με νόημα με κοιτούσε*

*"Με οράματα ή με όραση δεν έχει σημασία  
Μεσ των πραγμάτων χάνεσαι την όμορφη ουσία..."  
Σε είδα που με θαύμαζες, από τα τρία μέτρα  
Με νου, με μάτια, αγνώ, ελπίδας νέα μέτρα*

*Να 'ρθεις να πιούμε μια φορά της θάλασσας την αύρα  
Να 'ναι οι χειμώνες πια για μας, το νέο μας το θαύμα  
Και αυτά που γράφω τώρα δα, τα είχα γράψει ήδη  
Μια με το νου, μια με καρδιά, με ονειρικό μολύβι*

*Έφυγες και πίσω άφησες, το μόνο σου κοστούμι  
Το σώμα σου... μια και η ουσία σου μέσα μου έχει μείνει  
Είσαι όλων ανώτερη... ελεύθερη θανάτου!  
Με περιμένεις κάπου εκεί; Στο φέγγισμα του βράχου...*

~~~~~

Επιστροφή

Γούρι

*Δεν ήταν ένα
Ήταν δύο
Ποτήρια σπασμένα στο θρανίο*

*Οι ψυχικές μου προεκτάσεις
σπάσαν το μάτι
πρίν μας πιάσει*

*Κακίες όσες φλυαρείς
Προστάτες έχω
μιας ζωής*

*Ανθρώπους
αγκαλιασμένους
από Αγάπη*

*Έλα κι εσύ
μάτι-γινάτι*



Επιστροφή

Δεν Υφίσταται

*Θέλω μια λίμνη ν' αποδείξω
την Αλήθεια*

*Όμως ποτάμι παρασέρνει
στη Ροή*

*Είτε έζυπνος, είτε χαζός
χαζοί είμαστε όλοι*

*Είτε είσαι νέος, είτε γέρος
ίσα εμείς*

*Είτε γυναίκα, είτε άντρας
ένα το φύλο ...*

*Κολλάς στα ασημαντα
υφίσταται Ζωή*



Επιστροφή

Παράδοση Ολοκληρωτική

*Δως μου την νύχτα Σου
και θα ζήσεις για πάντα*

*Δως μου το ύπνο Σου
και θα γίνεις παιδί*

*Ένα βλέμμα Σου
και μέσα μου κλείνεσαι*

*Νύχτα μέρα
η σκέψη μου Εσύ*

*Σε όνειρα οράματα
Παραδίνεσαι*

*Αισθήσεων, παραιίσθηση
Όλα Εσύ...*



Επιστροφή

Πνεύματος φλεγμονή

*Με αναγκάζεις να σε τιμήσω
και την ουλή σου να σου θυμίσω
Στα ίδια πάλι κατρακυλάς
την λύσσα μέσα σου ζαναζυπνάς*

*Το Τίποτα σε οδήγησε σ' ένα παιχνίδι
χαρά που έγινε μανιακή
επόμενο ήταν η τρελή εμμονή
η λύσσα άρχισε να μην σε αφήνει
μέρα και νύχτα... παίζεις εκεί*

*Δηλητήριο κυλά σ' όλο το σώμα
του πνεύματος απέκτησες φλεγμονή
Με δύναμη πλήγωσες τον εαυτό σου
μα πλέον δεν αιμορραγεί
Σταμάτησες για χρόνια τα παιχνίδια
η ουλή σου έχει επουλωθεί*

*Με αναγκάζεις να σε τιμήσω
και την ουλή σου να σου θυμίσω
Στα ίδια πάλι κατρακυλάς
την λύσσα μέσα σου ζαναζυπνάς*

*Της λήθης σου έγινε μια μουντζούρα
μια σαρλό καρικατούρα
Άμυνα είναι σοφή του νου
Μαυρίζει τα δύσκολα
Σαν να 'ναι αλλουνού
Σβήνει τη δίψα του πυρετού*



Επιστροφή

Και Τώρα πώς;

*Ταξίδι μέσα
Ταξίδι έξω
Ένα βήμα μέσα
Ίσα με χίλια έξω
Μεγάλη σημασία
στον έξω προορισμό
Χαμένο το έσω φως
ανΥπαρξία
Στο Τώρα μετράει το "πως"
Όχι το "τι κάνεις" και "που πας"*



Επιστροφή

Σώσε εσένα

*Είσαι το κάτι άλλο
Είσαι το κάτι όλο
Δεν χρειάζεται να γίνεις
Είσαι...
Πλημύρισε
Χαρά, γαλήνη, ελαφράδα
Το παρόν σου
Όποιο κι αν είναι
Άλλαξε το "πώς" είναι
Χαρά, γαλήνη, ελαφράδα
και το αύριο να ελπίζει
Σώσε εσένα*



Επιστροφή

αινιγματικός παράφρον

*Στη διάνοια συνυπάρχουν
τεχνική, φαντασία, υπομονή
η δόση σε αναλογία επαρκή
με σεβασμό να σε αποκαλούν
μουσικό, μαθηματικό ή ποιητή
Και είσαι ένας σκακιστής*

*Σε ένα διαχρονικό παιχνίδι
σπρώχνεις τα πιόνια στη ζωή
δίχως κάπου να οδηγεί
Τον βασιλιά πολιορκείς
Τίποτα δεν δημιουργείς
Και θες να είσαι ιδιοφυής*



Επιστροφή

Παρατηρητής του νου

Άκου το νου
κάθε του σκέψη
Διάλογο, μονόλογο
που σ'έχει πιλατέψει

Αναβιώνει το παρελθόν
με δύσκολους προλόγους
Βασανιστής σε τυραννά
στου Τώρα τους προλόγους

Το μέλλον αναπαριστά
με σχέδια ελπίζει
Κι όταν αυτά ναυαγούν
το σώμα σου ραπίζει

Γίνε παρατηρητής
στάσου λίγο και άκου
Αντίληψη συνειδητή
γίνε στιγμής του βράχου

Ο νους σου είναι ελάχιστο
κομμάτι ευφυΐας
Είσαι σύμπαν ολόκληρο
μιας άπειρης ουσίας

Άκου το νου
μαζί του γέλα
Εσύ δεν Είναι
Χαμογέλα



Επιστροφή

Προχώρα... σύντροφε φωτός

Προχώρα...

*Βήμα, βήμα
Στο σκοτεινό τούνελ
Είναι τόσο μεγάλο
Όσο το διάστημα
Δημιουργίας των προβλημάτων
Που σε έφεραν στην είσοδο
Και όταν φτάσεις στο φως
Φρόντισε το ίχνος καταστροφής
Στο σκοτεινό παρελθόν
Να είναι υποφερτό
Τότε κανένα σκοτάδι
Δεν θα σε φοβίζει*

...σύντροφε φωτός



Επιστροφή

Καλειδοσκόπιο

*Η Αγάπη είναι φως
Στο πρίσμα διαθλάται
Σε αρετές πολύχρωμες
Δίνει ζωή στους χάρτες*

*Με υπομονή μακροθυμεί
Καλόκαρδα κοιμάται
Γενναιόδωρα... ου ζηλεί
Ταπεινά δεν ασχημονεί
Αγνά σε όλους φέρεται
-Με ειλικρινές νοιάξιμο-
Στο άδικο βρυχάται*

*Είναι τρόπος ζωής
Δεν ξέρει από λόγια
Ούτε στις πράξεις στέκεται
Δεν έχει κομπολόγια*

*Αλλάζει άπειρα χρώματα
Ποτέ δεν είναι ίδια
Ονείρου καλειδοσκόπιο
Του πόνου ευτυχία*



Επιστροφή

Μύθι, μύθι παραμύθι... ποιο κουκί και ποιο ρεβίθι

*Υπάνθρωποι, απάνθρωποι
ρίζαν της πλάνης δίχτυα
Να πιάσουνε και τα κουκιά
μαζί με τα ρεβίθια*

*Πιάστηκαν μα και έπιασαν
Όλα τα αποκαΐδια
Πλούτισαν μια συλλογή
με όντα μια απ'τα ίδια*

*Ούτε μια κατάχτηση
όπως τα παραμύθια
Γεμίσανε οι εποχές
με βλέμματα ηλίθια*

~~~~~

**Επιστροφή**

## Ομοψυχία...στην ανεμόσκαλα

Από βρέφος  
Στη μηχανική αγκαλιά  
Μιας αόμματης μάνας  
Κοίταξε πρώτη φορά  
Την ανεμόσκαλα  
Αφορμή η δύναμη του τίποτα  
Δεν την άφησε από τα μάτια  
Και όσο αναπτύσσεται  
Σκαρφαλώνει  
Υπερπηδά τα σπασμένα σκαλοπάτια  
Στα δύσκολα ισορροπεί  
Σφίγγοντας γειτονικές ανεμόσκαλες  
Με ομοψυχία στροβιλιζόμαστε  
Μόνο έτσι  
Πιάνουμε Ουρανό



## Επιστροφή



## Δεν έμεινε μάτι ανοιχτό

Ξύπνα! Άνοιξε τα μάτια  
να με δω  
χωρίς καθρεφτισμό  
δε ζω  
Ξύπνα για μένα  
κι ας μην αξίζεις  
κι ας μην αξίζω  
θα σε Αγαπώ  
Δεν έχω τρόπο άλλο...  
Δίνοντας Ζω  
Μου κάνει κόπο  
να ζητώ  
Ψεύδονται οι αλήθειες  
να έχω οάσεις να ονειρευτώ

Ξύπνα! Άνοιξε τα μάτια  
να με δω  
Με ψευδαισθήσεις  
υπάρχω εδώ  
κι αν δεν ξυπνήσεις  
δεν έχω να πω  
δεν έχω να δω  
πού να αγγίζω  
να ζεσταθώ?  
Ποιο πρόσωπο  
ποιές υποσχέσεις  
να ακολουθώ?  
Κι αν δεν ξυπνήσεις  
τί να σε κάνω  
γούνα αλεπούς για το λαιμό?  
Μπα! Δεν θα πάρω...  
Λέω κι εγώ να κοιμηθώ  
Νήματα βρόχινα τραβώ  
Ενώνουν Γη και Ουρανό  
Κεραυνοί θυμού σε ρωγμής κενό

Δεν έμεινε μάτι ανοιχτό :-)

*Υ.Γ: Μάτια έχουν και τα άνθη  
νύχτα μέρα να κοιτώ... :-)*



**Επιστροφή**

## Ιδέες να καρπίσει

*Είναι σου λέω σκηνικό αυτό που ζεις θεάτρου  
Το παρασκήνιο η άβυσσος που ήρθαμε και πάμε  
Μια άβυσσος η Μήτρα μας, μια άβυσσος το Μνήμα*

*Ο νους μονάρχης διευθετεί, στο χάος βάζει τάξη  
Φώτα, κουστούμια, μουσικές, στα πρόσωπα το θάρρος  
Είναι αυτός ο θεατής, ο ένας σκηνοθέτης, εργάτης, καλλιτέχνης*

*Αυτός του θιάσου εμπνευστής του έργου είναι παίχτης  
Θεωρία, πράξη πειθαρχεί αισθήσεις τιθασεύει  
Πέρα από τα φαινόμενα, την λύτρωση γυρεύει*

*Μα η λύτρωση είναι εδώ, ανθίζει και καρπίζει  
Σκοπός το παρασκήνιο; Σκοπός αθάνατο έργο;  
Το Σύμπαν πάνω σου κόλλησε, σε χάος σε στροβιλίζει*

*Τιθάσευσε τους δυο σκοπούς, λουλούδια να μυρίσει...  
Το γέλιο κάθε θεατή, ιδέες να καρπίσει...  
Ο νους αρμούς να συντηρεί αισθήσεων της ύλης*

*Στέκει μονάχα θεατής σε αλλονών παιχνίδι  
Μα η Καρδιά είναι χωρικός δεν μένει απλά στη θέα  
Τολμά να μπει στο σκηνικό... Φιλάει την ωραία*

*Πιάστε όλοι τα χέρια σας και τις καρδιές ενώστε  
Τα μυστικά του Σύμπαντος, αγκαλιαστά διαδώστε*

~~~~~

Επιστροφή

Σχέσεις

*Με το ένα χέρι ελεύθερο και στ' άλλο το σφυγμό σου
στο ρεύμα κόντρα των καιρών το αναφιλητό σου*

*Αυτονομία μου χρυσή, συντρόφι αισθημάτων
σε απόσταση ιδανική, ισορροπία θαυμάτων*

*Μια καταπίεση πικρή στα παιδικά μας χρόνια
μια εγκατάλειψη φθηνή πριν 'ρθουν τα χελιδόνια*

*Φόβους γεννούν στη σχέση μας, την ισοπέδωσή μας
παράλογη ακρίστρωση, στην εγκατάλειψή μας*

*Μια συνουσία ερωτική, που αισθήματα αγνοούσε
ξεβράστηκε στην ερημιά, για ναυαγούς κοιτούσε*

*Μια σανίδα να πιαστεί, ν' αλλάζει πεπρωμένο
κορμί χτυπιέται στα ρηχά, το καταματωμένο*

*Οι σχέσεις είναι ζόρικες, θέλουν ισορροπία
αυτονομία μου χρυσή, συντρόφι αισθημάτων
σε απόσταση ιδανική ισορροπία θαυμάτων*



Επιστροφή

Φαύλοι κύκλοι & Διπλοδεσίματα

*Μπρος γκρεμός, πίσω ρέμα
κι εδώ ψυχρολουσία
Κάθε φορά που σου μιλώ
εσύ με επιπλήττεις
Μιλάς με δυνατές φωνές
και μου κρατάς τη μύτη*

*Δεν έχεις το δικαίωμα
αέρα να μου κόβεις
Να με πονάς, να με ρωτάς
απ'όλα να με ξεκόβεις*

*Και τώρα που σ' αφαίρεσα
της σχέσης μας το σκήπτρο
Ήσυχα ήδη έφυγα
απ'τα νοσηρά λείπω*

*Στο φόβο σου εγκατάλειψης
τον φόβο μου ισοπέδωσης
Σπάω εγκαταλείπω!*



Επιστροφή

Έχεις παρανοήσει

*Ό,τι πίστεψες ανόητα
πλέον έχω νοήσει
Η στάση σου προσπάθησε
να με παρανοήσει*

*Εσύ τυφλά τ'ακολουθείς
δυσνόητα τα ορίζεις
Ο νους σου έχει άρνηση
τη γνώση να στραγγίξει*

*Έτσι νεκρός ως θάνατο
συνέχεια βαδίζεις
Ανόητα τα δυσνόητα
ως πίστη έχεις νοήσει*

Έχεις παρανοήσει

*Της φύσης πέτρες σαν πατάς
για αόρατες νομίζεις
Άνοιξε τα μάτια κοίτα τες
ο ήλιος τις φωτίζει*

~~~~~

**Επιστροφή**

## Τετρακτύς

*Απλώνω χέρια στο σκοτάδι  
το τέταρτό σου για να βρω  
τα τρία σου τα ξέρεις ήδη  
Ολόκληρος να 'ρθεις στο φως*

*Όταν έρχονται δύσκολα  
ευγνωμονώ τον πόνο  
ίση Χαρά μου έδωσε  
τον πάγο για να λιώνω  
ρήγμα η στιγμή στο χρόνο*

*Σε κάθε στιγμή προσέθεσα  
και μια λειτουργία  
στη διαίσθηση την αίσθηση  
την σκέψη στο συναίσθημα  
Ολόκληρη μαγεία\**

*Έτσι δεν το μετάνιωσα  
που επέλεξα να Ζήσω  
σ' αυτήν την Γη που περπατώ  
θέλω να συνεχίσω  
μπορώ να ευτυχίσω*

*Τις τέσσερις τις εποχές εντός να αναμείζω*



## Επιστροφή

## Εξατομίκευση

*Είμαι ο Υιός Σου  
δική μου περιουσία  
το Πνεύμα μας έδωσε  
πνοή με Αξία*

*Κοινή μας δένει  
τους τρεις Ουσία  
δυνατό αρχέτυπο  
νικά την πενία  
κινά του πνεύματος  
κάθε αναληψία*

*Νόμισμα τρίγωνο  
με δυο πλευρές  
η μια κρίνει, αμφισβητεί  
η άλλη δίνει πνοές  
μονάχη η μια  
θάβει στη γη  
σύγκρουση νευρωτική*

*Όλο δίνη την συνοχή*



## Επιστροφή



## Αγάπης Καταφύγιο

*Μέσα μου έχω ότι αγαπώ  
Χυτήριο που λιώνει  
Πίκρες και αγωνίες μου  
Σε θησαυρό μορφώνει*

*Τους ένοχους τους δίκασα  
Χρυσό να κουβαλάνε  
Μες το νταμάρι της ψυχής  
Χίλιοι καλοί χωράνε*

*Τίποτα περισσότερο  
Τίποτα πιο λίγο  
Στον πρίγκιπα που ζήτησα  
Με έρωτα καταλήγω*

*Έχει και ελαττώματα  
Έχω και δεν το κρύβω  
Αυτό είναι τελειότητα  
Αγάπης Καταφύγιο*

~~~~~

Επιστροφή

Τα Σμηρνέικα τραγούδια...

*Σκίζει τα σπλάχνα μια Κραυγή
Η ράτσα σου προστάζει
Το έργο της δεν τέλεψε
Το έργο να τελέψεις
Πορεία ανηφορική
Καρδιά σε διατάζει...*



Επιστροφή

Γίνε ο κατάλληλος μπολιαστής

*Κλείσε το ράδιο κι άκου την βροχή
μια γωνιά μέσα σου βρες και αρκεί*

*Να διώξει κάθε σκέψη παρανοϊκή
γαλήνη να φέρει έτσι απλά μια βροχή*

*Γίνε ο κατάλληλος, δώσε Ζωή!
Σε κάθε μετριότητα προβληματική
Πάσχει από κουλτούρα Δυτική*

*Δεινά του γάμου και νευρώσεις
κοινωνικές, πολιτικές αποστειρώσεις
περίεργους φιλοσοφικούς προσανατολισμούς*

Αυταπάτες μας έκαναν λωλούς

*Χωρίς μετοικήσεις στην Ανατολή
Ενίσχυσε την Δυτική κουλτούρα ...Μπορείς!*

~~~~~

## Επιστροφή

## στο άΚρονο

*Γεννήθηκα μια στιγμή  
που ο Κρόνος είχε πάρτι  
Ποτέ δεν αντιλήφθηκε  
το άστρο μου κι ας λάμπει*

*Μ'άφησε στη γαλήνη μου  
στο άχρονο να ζήσω  
Όσο κι αν στροβιλίζεται  
παιδί ώριμο θα μείνω*

*Τα 29 τα 59 γιατί να υπολογίσω; \*\**

***\*\*Ο χρόνος που χρειάζεται ο πλανήτης για να περάσει και από τους δώδεκα οίκους είναι περίπου 29,5 χρόνια. Έτσι, βιώνουμε την πρώτη επιστροφή Κρόνου στη γενέθλια θέση του στο χάρτη μας λίγο πριν τα 30, όπου ο άνθρωπος καλείται να κάνει το πρώτο ξεκαθάρισμα και να εφαρμόσει ώριμα ότι έχει μάθει τα προηγούμενα χρόνια της ζωής του, και τη δεύτερη λίγο πριν τα 60.***

~~~~~

Επιστροφή

Πορτρέτο

*Ζωγράφισα το πορτρέτο Σου, πρόσωπο και κορμί Σου
Έτσι όπως ονειρεύτηκα, την ανθρώπινη μορφή Σου
Για φόντο περιέβαλα, χρώματα της ψυχής Σου
Άνθη, μπουμπούκια όλα χλωρά, λευκές αγνές κρινούλες
Δρομάκια καταπράσινα, λαμπρές οι πεταλούδες
Ρυάκια Χαράς γάργαρα, σε κόκκινες ραχούλες
Κάπου στο βάθος έβαλα, σαρλό καρικατούρα
Σε ένα νησί ολάνθιστο, της λήθης μια μουντζούρα
Γελάν τα μάτια, η μορφή, στα χέρια μία μάσκα
Σε Α στημένο το κορμί, Άδολης Αγάπης νέα Αρχή
Και στην κορνίζα λάμπουνε, του ουρανού όλα τα άστρα
Ελπίδα φέγγει στην καρδιά, είναι ανοιχτοί οι δρόμοι
Η φύση θα φέρει την στιγμή, να λάμψουν κι οι διαβόλοι
Την τύφλα απ' την λάμψη μας, θα δουν στον κόσμο όλοι*

*ΥΓ: ίσα με το μπόι Σου, είναι η Αγάπη μου, έχει Κέντρα όσα κι Εσύ, περίμετρο
π' αόριστα χάνεται
στον Αιώνιο Χρόνο*

~~~~~

## Επιστροφή

**Σςςςςςς.....**

*Άκου τη σιωπή  
Γαλήνη  
Ο χώρος που γεννήθηκες  
Εσύ, το σύμπαν, το τίποτα  
Στο τίποτα  
Που μες τη σιωπή γεννά το κάτι  
Να ενωθεί με το κάτι  
Άπειρα αστέρια  
Στο Ένα  
Που είναι μέσα σου  
Που είναι παντού  
Που είσαι εσύ  
Σςςςςςςς...  
Κλείσε τα αυτιά σου  
Στη φασαρία  
Του Εγώ σου  
Του Εγώ τους  
Γίνε δημιουργός  
Του κάτι  
Είσαι φως.*

~~~~~

Επιστροφή

Η Ζωή είναι Ωραία...Χαμογέλα!

*Κάθε που βγαίνεις στην έξω κοινωνία
Με εμπιστοσύνη, νικό την αγωνία
Κι όταν πονάω, πιάνω μόνη γωνία
"Καλά να περάσεις!" σου λέω με Χαρά
Άνοιξε κι άλλο, διπλά τα φτερά*

*Με Χαμόγελο δεξ τη Ζωή
Κάθε στιγμή σου κάνε γιορτή*

*Αν τρομάξεις είναι φυσικό
Θα 'μαι Κάτι το δυνατό
Να μπορείς πάνω να βασιστείς
Πιο ψηλά πέτα μη φοβηθείς
Γίνε του κόσμου κατακτητής*

*Με Χαμόγελο δεξ τη Ζωή
Κάθε στιγμή σου κάνε γιορτή*

*Δεν σου λέω ποτέ "Να προσέχεις!"
Σκέψεις, φόβους, κούφια υποσχέσεις
Μια αγκαλιά έχεις να αφεθείς
Τύχη, Τόλμη πρότυπο και Ταλέντο
Η Ζωή είναι ωραία θα δεις!*

*Με Χαμόγελο δεξ τη Ζωή
Κάθε στιγμή σου κάνε γιορτή*



Επιστροφή

Ἄνθρωπος= Ἄνω+θρόσκω

*Ἄνθρωπος εἶναι
βλέπει, κοιτά
ψηλά να φτάσει
σε γαλήνης νερά*

*Τη γνώση να βρει
πνεύμα ψηλό
σύννεφο ν αράζει
σε ουράνιο κενό*

*Αόρατο ύψος
να αποκτήσει
κι ας είναι κοντός
στη Γη θα μετρήσει*

*Καλάμι δόξας
σοφά αγνοεί
αυτό στον βάλτο
ως ερπετό τον οδηγεί*

~~~~~

## **Επιστροφή**



## Ζωγραφική

*Ο νους μου είναι πολύ μικρός, για να κατανοήσει  
Συλλογικού ασυνείδητου την φύση να νοήσει*

*Θέλει παιδεία Ανατολής και τεχνική της γιόγκα  
Πέρα από ύλη και ορίζοντες να δεις αλλιώς τα φώτα*

*Ένα καλειδοσκόπιο με φωτεινές ακτίνες  
Λουλούδια μορφοποίκιλα με χρώματα ποικίλα*

*Αν είσαι παιδί όμως Δυτικό, γεμάτο επιθυμίες  
Το πέπλο της ψευδαίσθησης, δέσε γερά μη φύγει*

*Αδύνατο να μη χαθείς συνειδητή έχεις πείνα  
Δέσε άγκυρα σε αρχέτυπα-θεούς με χοντρό κομποσκοίνι*

*Να σε τραβάν απ' ουρανούς κάθε που παρεκκλίνεις  
Και τώρα εγώ που πέθανα, είμαι χωρίς αισθήσεις*

*Έχω όνειρα παράξενα, για 'σας ειν' παραισθήσεις  
Μαθαίνω χρώματος τεχνική, να σας τ' αποτυπώσω*

*Μήνυμα απ' την κούνια στο κενό, θέλω πολύ να δώσω  
Με λόγια μια αστραπή, πώς να την αποδώσω;*

~~~~~

Επιστροφή

Αξία ανώτερη απ' την ηθική

*Όσο ψηλά και να πετάξεις
θεοί σε δένουν στον βράχο 'κει
παρέα με τον Προμηθέα
ρискάρεις να γκρεμοτσακιστείς*

*Το βλέπω θέλεις να πετάξεις
κοίταξε όμως και πόσο μπορείς
Αρμονικά αν τα συνδυάσεις
Αξία ανώτερη και απ' την ηθική*

*Κοινή για όλους η ανατομία
Κοινή η έκφραση ψυχής
Κοινά τα ένστικτα
Κοινή φαντασία*

*Ταυτότητα κατασκευής εγκεφάλου
πέρα από κάθε ανθρώπου φυλή*

*Θα είναι εκεί, θα περιμένει
να τραβάει σχοινί όταν τεντωθεί
πρωτόγονη δύναμη, μα προσαρμόσου
σαν φαγωθεί, θα ζεις ζωή νευρωτική*

~~~~~

## **Επιστροφή**

## **Αγάπα**

*Ψάχνεις ανθρώπους να σ'αγαπήσουν  
κι εξευτελίζεις την δική σου ζωή  
Αγάπα το Όλον  
νοιώσε την αξία  
του να υπ'άρχεις  
σ'αυτήν την Γή*



## **Επιστροφή**

## Ελευθερία

*Καρδιά που Κραύγασε πριν μάθει να μιλάει  
Εναρκτήρια σάλπιγγα, για αγώνα κινάει*

*Την σπίθα καβάλησε γενιές προσπερνάει  
Τα "θέλω" υπάκουσε, τα "πρέπει" χαιρετάει*

*Στα σπλάχνα της ψυχής κεραυνούς μετράει  
Αγαπά ό,τι Είναι, υπάρχει κι ας πονάει*

*είναι το Είναι, με γαλήνη χαμογελάει*

~~~~~

Επιστροφή

Ελευθερία

Ο νους ελπίζει να υποτάξει τα φαινόμενα

Η καρδιά ελπίζει να βρει την ουσία

Χρέος μου να νικήσω την ελπίδα



Επιστροφή

Από νησί

Εναλλαγές ζωντάνιας

*Φωτοσυνθέτει αφουγκραζόμενη από ιπτάμενο μπαλκόνι
Μορφές, ήχους, κινήσεις
Αισθήσεις καίνε την γούνα της
Εγκαύματα επικύνδινα...
Μακροβούτι από ψηλά στις θάλασσας
Τα όνειρα, τις φαντασίες, τις ελπίδες
Αισθήματα δροσίζουν το μέσα της
Ευεργετικά σκιρτήματα...
Εναλλαγές ζωντάνιας*



Επιστροφή

ψάθινο καπέλο

*Ήλιο κοιτώ, μεσ' από ψάθινο καπέλο
Καίει την πλάση μα της δίνει και ζωή
Μαύρο το δέρμα μια ανανέωση που φέρνει
Χαρά στα σπλάχνα χωρίς αιτία ή αφορμή
Όλα μέσα εμπεριέχονται, αντέχονται
Κι ας χαθούν οι περιουσίες μιας ζωής
Διαμάντια σπάνια μοναδικής κοπής*

~~~~~

## Επιστροφή



## Στο αερόστατο

*Σε ένα πολύχρωμο μπαλόνι, κάθισες και μας κοιτάς  
Από ψηλά μας αγναντεύεις, από κοντά θα τυφλωθείς*

*Μπροστά στη μύτη μας κρατάμε της επιστήμης τα χαρτιά  
Κι αυτά ακόμα προσπερνάμε, καθολική μας συμφορά*

*Τρέχεις μαζί με τον αέρα, πετάς μαζί με τα πουλιά  
Η φύση λέει τα μυστικά της, όλα ορατά από ψηλά*

~~~~~

Επιστροφή

Στο πνευματικό εκκρεμές

*Ημουν εκεί...
Δίπλα σου...
Χωρίς καμιά αίσθηση
Χωρίς παρανόηση εφιαλτική
Σου απλώνω την μοναξιά
Με το ρυθμό πνευματικού εκκρεμές
Σε τροχιά άστρων το βεληνεκές
Μαζί στο άχρονο διηνεκές
Ηδονή απροσμέτρητη τελειωτική
Χωρίς παρανόηση ενοχική*



Επιστροφή

Διαφάνεια

Μόνη σ' έρημη παραλία
άφαντη η έμβια ζωή
Πέτρες και λόφοι την κοιτάνε
σε κρύα νερά κρυστάλλινα
μια διάφανη πνοή

Άγρια κι ανυπόταχτη
ανήμερο λιοντάρι
Μέσα στις πέτρες όμορφο
σχήμα την ξεχωρίζει

Όλες τις χάρες μέσα της
ξέρει να φυλακίζει
Σίγουρα όταν γεννήθηκε
χορού χαρά, γιορτή



Επιστροφή

Της Γης τα μάτια

*Στης Γης τα μάτια τα μεγάλα
Πνεύμα πνοής ελληνικής
Αδύνατο είναι να τα κρύψεις
Η ομορφιά τους ενοχλεί
Τα θέλουν οι ξένοι υπηρέτες
Οι Έλληνες αδιαφορούν
Είναι οι σοφοί όμως αδηφάγοι
Να τα χορτάσουν δεν μπορούν*



Επιστροφή

Νέα ύπαρξη

Τελείωσε η κάρωση που σου επέβαλαν
Το πέπλο που κάλυπτε το κεφάλι πήρε ο αέρας
Οι αισθήσεις σου ψεύδονται, σκοτίζοντας το νου
Με μαύρες σκέψεις και φοβίες τρομακτικές
Άρχισες να καταλαβαίνεις την αρχαιότερη
Αλλά χαμένη στα πέρατα γλώσσα
Η νέα σου ύπαρξη ήδη μνημένη σε χαρές και θαύματα
Ξέχασε παντοτινά τον παλιό τρόπο σκέψης και λειτουργίας
Ανάσα ελευθερίας, ασυνήθιστη ευλυγισία και ζωηράδα
Αυξήθηκε το οξυγόνο ή μειώθηκε το άζωτο;
Φλογίζονται τα στήθη και πάλλονται έντονα
Κοκκίνισε ο ορίζοντας απ' άκρη σ' άκρη

~~~~~

## Επιστροφή

## Ξετίπωτη

*Μέσα από τα ματοτσίνορα  
Κοιτώ της Αφροδίτης  
Όλη του κόσμου η ομορφιά  
Με σηκωμένη μύτη*

~~~~~  
*Άξια η περηφάνια της
Φύση που καμαρώνει
Τα κάλλη της αμύθητα
Γύμνια που φανερώνει*

~~~~~  
*Γυμνόστηθα ψηλά βουνά  
Υγρές λίμνες τα μάτια  
Δάση πυκνά και φουντωτά  
Ρυτίδες μονοπάτια*

~~~~~  
*Καμπύλες αμμόδεις τουρλωτές
Πρόκληση για τα μάτια
Μένουν πάντα ακάλυπτες
Κάνουν καρδιές κομμάτια*

Επιστροφή

Όλα τα κραχ αντέχει...

Ο μπάρμαν στο πεντάστερο, ρωτάει ναι ή όχι
 "Θέλω καφέ βαρύ πικρό, στη ζάχαρη λέω όχι."
 "Καλά δεν τα 'μαθες μικρή; Η πολιτεία ρωτάει.
 Αν τα μέτρα είναι βαριά, σ' αυτά όχι απαντάει."
 "Τότε μαζί της είμαι κι εγώ... Δεν τα 'ξερα τα νέα.
 Πλοία, αεροπλάνα ως εδώ, η θάλασσα είναι ωραία!"
 "Δεν βλέπω να χαλάστηκες το γέλιο συνεχίζεις!"
 "Ψευδαίσθηση είναι η ζάχαρη, χαράς, την έχω κόψει.
 Θέλω χαρά αληθινή, που αξία έχει να δώσει!"
 "Κι επέλεξες το πεντάστερο στην πόλη αυτή του Ήλιου;"
 "Ποια είναι η απορία σου; Αυτό είναι το αξιότερο:
 Της φύσης το βασίλειο.
 Ο ήλιος δίνει την χαρά, τα σπλάχνα να σκιρτάνε,
 ιδέες αξιότερες, τους καρπερούς τους σπόρους,
 το πράσινο των δέντρων σας δίνει την ηρεμία
 και το γαλάζιο των θεών, διώχνει την αγωνία..."
 "Κι αυτά αρκούν;" "Το all inclusive της καρδιάς,
 όλα τα περιέχει... Δεν φθείρεται, δεν χάνεται,
 όλα τα κραχ αντέχει..."
 "Στα πέντε αστέρια πώς θα 'ρθεις αν χάσεις τα λεφτά σου;"
 "Με ιδρώτα κι αν τα έβγαλα, όλα σας τα χαρίζω.
 Τα χίλια αστέρια είναι παντού, κάστρο μας και βασίλειο."
 "Θα ψοφήσουμε όλοι μας, δεν θα 'χουμε να φάμε..."
 "Όλοι μας θα διαβούν γραμμή, αυτή των οριζόντων.
 Αυτό όλοι το ξέρουμε... Και πρώτοι όσοι φοβηθούν
 απώλεια ψευτο-ύλης, που δεν αισθάνθηκαν ποτέ
 υπέρτατη ευτυχία...
 ύλη τους κράταγε σφιχτά όλα τους τα ηνία."
 "Κατάλαβα όχι ζάχαρη ξανά μες στον καφέ μου,
 να αισθανθώ όλα τα απλά στον κόκο καφεΐνης...
 την ευωδιά του αρώματος, το χρώμα της ουσίας,
 να απολαύσω κάθε γουλιά, μέχρι της τελευταίας...
 στο λιώσιμο του αφρίσματος, υπέροχο το μοιραίο..."

Επιστροφή

Στην χώρα Αγγέλων

Ποια αίσθηση οφείλω να δυναμώσω
Το πλοίο σε ορίζοντα να διασώσω
Αυτό που χάθηκε σε άγνωστα βάθη
Εκεί που δεν το πιανε το μάτι

~~~~~

Προσπάθησα να πάω κι εγώ  
Στου ορίζοντα τον μπλε βυθό  
Πειρατές μου έκλειναν το μάτι  
Και μ' έβγαζε έξω το αλάτι

~~~~~

Ποιο τηλεσκόπιο, ποιος δορυφόρος
Ποιο ακουστικό θα ανοίξει δρόμους
Να ακούσω να αισθανθώ την γραμμή
Του ορίζοντα χωρίς να χαθώ;

~~~~~

Συγκέντρωσα όλες τις μοδίστρες  
Να ράψουν με τέχνη τις χωρίστρες  
Που ενώνουν τις γραμμές του νου  
Αισθήσεων πέπλο ουρανού

~~~~~

Πήγα και γύρισα στη χώρα Αγγέλων
Πάνω σ' Αγάπης τσόφλι τέχνης και "θέλω"

~~~~~

## Επιστροφή



## **Αλλαγή... Επιλογή**

*Μετά από εσένα*

*η αλλαγή*

*αναπόδραστη*

*προς το καλύτερο*

*επέλεξα*

~~~~~

Επιστροφή

Θάλασσα εντός

*Η θάλασσά μου γέννησε
Στα σπλάχνα άναψε φωτιές
Το νεοφερμένο γέννημα
Ανύψωσε το Είναι μου*

~~~~~  
*Μιλάει μέσα μου θαρρώ  
Τις νύχτες που κοιμάστε  
Βουλιάζω σαν πέτρινη  
Στον βυθό της κλίνης μου*

~~~~~  
*Ακούω τα κλάματά σας
Σαν τους νεκρούς που ακούν
Στον τάφο τους την βροχή*

~~~~~  
*Πονάω για την καρδιά σας  
Που αμύνεται οχρωμένη  
Για να μην πονέσει*

~~~~~  
*Σας δίνω το αίμα μου
Ποιητές να το μεταγγίσετε
Μήπως και ξεφύγετε
Από την ματαιότητά σας
Της παραπαίουσας φήμης*

~~~~~  
*Και σώσετε τα επόμενα  
Ναύαγια της δειλής σας θάλασσας*

## Επιστροφή

## Σκέτο Χώμα

*Ελαμπες και κολύμπια σαν άρχισε να βρέχει  
Έπαιξες και beach volley, φάνηκε ποιος αντέχει  
Όποιος είναι ακόμα εδώ, στα δύσκολα δεν τρέχει  
Δεν έμαθε από Χαρά και πίκρα να απέχει  
Έχει βρεγμένο το μαγικό, βρέχει και ζαναβρέχει  
Το χώμα σας στον ουρανό, πετάει και υπερέχει...*



## Επιστροφή

## Κυματικό ξεκαθάρισμα

*Περνώντας το πλοίο της γραμμής  
Αναστατώνει αναμενόμενα τον γιαλό  
Με τον κυματισμό που το συνοδεύει  
Το άλλο όμως είναι το ζόρικο  
Αυτό που δεν αναμένει κανείς  
Που με τον άτακτο κυματισμό του  
Πνίγει τους ήδη κοιμισμένους νεκρούς  
Συνειδητά ή ασυνείδητα αποφασισμένους  
Και κάνει να ψάχνονται τους ζωντανούς  
Άλλους με γέλια και παιχνιδίσματα  
Άλλους με οργή που τους μούσκεψε απρόσμενα ...*



## Επιστροφή

## Το δάκρυ του φεγγαριού

*Δες το φεγγάρι δάκρυσε...*

*Στου άστρου την δειλία*

*Έχασε την λάμψη του*

*Πάγωσε η καρδιά του*

~~~~~

(Τα "θέλω" του τα ξέχασε

Κλώσα αλλότριων "πρέπει")

~~~~~

*Ένοχη κάθε σκέψη του*

*Ένοχη και η Χαρά του*

*Δες όλα εκεί μαζεύονται*

*Τα άστρα στην αυλή του*

~~~~~

Όλα δειλά και άτολμα

Ξεχάσανε τον Ήλιο

Στου Φεγγαριού την αγκαλιά

Ψάχνουν λίγη αξία

~~~~~

*Κι όσο θολά άστρα μαζεύονται*

*Το φεγγάρι δακρύζει*

*Δεν θα γίνει Ήλιος ποτέ*

*Και αυτό το βασανίζει*

~~~~~

Θέλει ν' αλλάξει γειτονιά

Εκεί που λάμπουν τ' άστρα

Το δάκρυ του το μίσησε

Αιώνιο να μη μείνει...

~~~~~

## Επιστροφή

## Βράχος

Σε βλέπω γιατί θέλω να σε δω  
Ψάχνω τα διάφανα εκεί που άλλοι παρατάν τα θολά  
Κάθε χαρακιά σου και αγωνία να προστατέψεις  
Αυτούς που δεν το εκτίμησαν  
Και σε λείαναν δίνοντας σφαλιάρες  
Και σε άλλαξε μορφή η αδικία  
Και ξανά και ξανά  
Μέχρι που μίκρυνες τόσο που καταποντίστηκες  
Βούλιαξες στα νερά μας  
Έμεινε ένας φάρος στην κορυφή σου να δείχνει  
Ότι είσαι εκεί ακόμα  
Κι ας μην φαίνεσαι  
Εξακολουθείς να είσαι βράχος  
Και θα ξαναφανείς όταν...

~~~~~

Επιστροφή

Σε ελληνικό νησί

*Με μπαλκόνι ίπταται
Παλεύοντας να φτάσει
Την τελεία του ορίζοντα
Το κεφαλαίο "Ο" του Ουρανού
Δυο μάτια μπερδεμένα στα μαλλιά
Κραυγάζουν στο νου
"Τα αστέρια σε περιμένουν
Στο μπαρ του γαλού"
Σουβενίρ Χαράς
Χορός με τ'άστρα
Σε μπαλκόνι ελληνικού νησιού*



Επιστροφή

Πρωινό ξύπνημα

Σε ιπτάμενο μπαλκόνι
Χαζεύω την νησιώτικη φύση
Μόλις φάνηκε ο ήλιος
Χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές

~~~~~

Μελωδίες χελιδονιών  
Βουητά ζουζουνιών  
Ελαφρύ αέρινο κυματάκι πλατσουρίζει  
Η μηχανή ενός ψαροκάικου σχίζει την θάλασσα  
Ψαρεύοντας την επιβίωση  
Το πλοίο της γραμμής δεν παρεκκλίνει χωρικά και χρονικά  
Σαν τους ανθρώπους της πόλης που άφησα πίσω

~~~~~

Κιάλια φέρνουν κοντά
Το ήρεμο πρόσωπο του ψαρά
Την αμέριμνη του γλάρου περπατησιά
Το άνετο πέταγμα των χελιδονιών γύρω μου
Την ομορφιά της χρυσόμυγας που φλερτάρει με το μουσκεμένο μου μαγιό
Την αράχνη που στον ιστό της αναμένει

~~~~~

Το βραδινό κύμα έσβησε τα ανθρώπινα ίχνη στην άμμο  
Τώρα υπάρχουν μόνο των γλάρων  
Μέχρι να ξυπνήσουν οι Γερμανοί και οι Σλάβοι απ' τα διπλανά διαμερίσματα  
Οι Νορβηγοί, οι Σουηδοί, οι Ρώσοι που χαίρονται περισσότερο από κάθε  
Έλληνα την Ελληνική ομορφιά  
Πόση ακόμη σκλαβιά χρωστάει στο DNA του;  
Ο Άγγλος γείτονας βγήκε στο μπαλκόνι να χορτάσει την απaráμιλλη ομορφιά  
πριν χαθεί...  
Φορτίζει με τα μάτια το νου πριν ξαναγίνει πλοίο της γραμμής...

~~~~~

Επιστροφή

Από νησί...κομμάτι ελπιδοφόρας Γης

*Κόκκινο πλοίο τους άφησε, σε ασφαλές λιμάνι
 Νήσος που τους αγκάλιασε, τους μέρεψε με χάδι
 Άνεμοι τους γλυκάνανε, τους γιάτρεψε το αλάτι
 Οι βράχοι τους μιλήσανε, κρυφοί, φανερωμένοι
 Ζωντάνια πώς εκράτησαν σε νέκρα που γυροφέρνει?
 Αλάτι καίει τις άκρες του, αγάπη μέσα μένει
 Όσο κι αν βασανίζεται, βοήθεια δεν προσμένει
 Δίνει Χαρά στη Φύση μας, πόνο τουρίστα ευφραίνει
 Χειμώνες κι αν επέρασε, όαση παραμένει
 Ελπίδα κάθε ναυαγού, κύμα που παρασέρνει
 Κερνά παράδεισου ποτά η νύχτα όταν μπαίνει
 Κοκτέιλ τρελού χορού Χαράς, καρδιά ανανεωμένη
 Τα αστέρια κι αν φθονήσανε, η λάμψη τα τυφλώνει
 Λαμπρό κοτσάνι φεγγαριού, που δεν το μαραζώνει
 Την μέρα που δεν φαίνονται, ρουφάν όλο τον ήλιο
 Στην άμμο αφουγκράζονται της Γής τον κάθε χτύπο
 Του έρωτα το αντάριασμα, τις αλλαγές που φέρνει
 Του θυμού το ξέσπασμα, που μόνο καταστρέφει
 Της αγάπης αγαλλίαση, που όλα τα γλυκαίνει
 Όσπου να αφήσουν το νησί, έχουν πολλά να μάθουν
 Γη, δέντρα, βράχοι, κύματα γλώσσα μέσα δεν βάζουν
 Ό,τι μπορεί και λέγεται με στίχους θα λαλήσουν
 Για όλα τα υπόλοιπα δεν θα ξαναμιλήσουν
 Η λίγη ειλικρίνεια ρισκάρει για τα ωραία
 Μα η πολύ συνωμοτεί για να 'ρθουν τα μοιραία
 Του ανθρώπου ο νους παρανοεί τα φυσικά κι ωραία
 Όσα η Φύση θα του πει, άνθρωπος μη μιλήσει
 Ο άνθρωπος του ανθρώπου του σοφία θα φθονήσει
 Ο θάνατος караδοκεί να τον γρονθοκοπήσει
 Μες απ' την βάρκα Χάροντα την νήσο θα χαιρετήσει
 Ωραία, μοιραία κι όμορφα... όμως θα έχει Ζήσει*

~~~~~

### Επιστροφή

## **Και νόμιζαν...**

*Ψάχνει την έξοδο  
Ψυχρός άνεμος  
Τρεμοπαίζει το φως του  
Φυτίλια κρύα καιρό  
Θέλουν την φωτιά του  
Δεν ωφελεί καμία προσπάθεια  
Θα την σβήσουν  
Αλλού τον περίμεναν  
Θερμότερα κεριά  
Θερμότερα δωμάτια  
Και νόμιζαν  
Σβήνει για πάρτη τους...*



## **Επιστροφή**

## Της τρίχας

## Θησαυρός

*Με φίλησες στο στόμα όταν ήμουν λεπρή  
Μου έπλυνες τα πόδια κι ας ήμουν η φτωχή  
Μου 'βγαλες το καπέλο όταν με κράζαν "Ντροπή!"  
Σε φυλάω στην καρδιά μου σαν να 'χω θησαυρό  
Σου 'χω χρέος μεγάλο κι ας είναι μυστικό  
Απλήρωτο θα μείνει, λίγο το ευχαριστώ  
Λύτρωση αγάπης σε βούρκο άπατο  
Της τρίχας σου η αξία το σώμα αναριγά*



## Επιστροφή

## **Σας εξόρισα τέρατα**

*Αν συνεχίζω να εκφράζω σκέψεις σε τέρατα  
δεν είναι για να θαυμάσετε  
δεν είναι για να μιμηθείτε  
δεν είναι για να νοιαστείτε  
είναι για να παρηγορηθείτε οι όμοιοι  
εξάλλον σας εξόρισα απ'το σύμπαν μου*



## **Επιστροφή**

## Σύντροφιά

*Δάχτυλα σκαλίζουν το τριχωτό των συγγραφέων  
Μα πιο πολύ μαλάζουν το νου των ποιητών  
Τα ήθη να μας πλάθουν με χιούμορ για οδηγό  
Στην πιο μαύρη την νύχτα ανάσκελα κοιτώ  
Το φως τους να μας δώσω... σύντροφο μοναξιάς*



## Επιστροφή

## Κατάδικος

*Σκληρή κι αναισθητη  
πέτρα καρδιά*

*Ασυνείδητα φυλακίζεις  
χαλάς χωριά*

*Ανόφελα σου μιλά  
η δική μου καρδιά*

*Μόνη μόνο θα βρεις  
αιώνια γιατρεία*

*Περιφρονείς εθελοτυφλείς  
στη δική μου ζημιά*

*Αισθήματα περιουσίες  
τυφλά ξεπουλάς*

*Προέβλεπα την καταστροφή  
με θερμή καρδιά*

*Σωτηρία και λύτρωση  
να αντέχω πολλά*

*Αν καθρέφτης σου σαρκωνόμουν  
την πέτρα σου θα διέλυα*

*Με απληστία, ματαιοδοξία  
με μίσος τυφλά...*

*Αμαρτία της ψυχής, αγιάτρευτη  
ντροπή γεννά...*

*Σφουγγάρι σου έγινα, κατάδικος  
αμαρτίες ψυχής σου και σώματος  
απορροφά και ας πονά*

*Ξέρει να Αγαπά και να ζανΑγαπά  
σε επιπόλαιους ανώφελη η παρηγοριά  
της τρίχας μου η αξία σε προσπερνά*



**Επιστροφή**



## Σε έκσταση

*Αν είσαι εσύ ο Καζανόβας  
Θύμα σου δεν αποτελώ  
Την ηδονή έχω τιθασέψει  
Θέλω ολόκληρο ποτό*

*Αν η Καρδιά δεν σκιρτήσει  
Το σώμα δεν ακολουθεί  
Μια σιχασιά μόνο θ' αφήσει  
Μια τρίχα μέσα στην ψυχή*

*Παρηγοριά μοιρολατρίας  
Στο αίμα δεν ευδοκιμεί  
Έκσταση μόνιμη μας δίνει  
Του πνεύματος η ηδονή*



## Επιστροφή

## Όμορφα τα γηρατειά

*Το βασίλειο της νιότης  
Στης λευκής τρίχας θέα, της πρώτης  
Ταξίδι κείνα δίχως χάρτες  
Χαράς απρόσμενης καρδιάς  
Στου μέσα μας τα άπατα βάθη  
Όλου του κόσμου η ομορφιά  
Τα αρχαία όλα και τα νέα  
Περιπέτεια επικίνδυνη μοιραία  
Ξεπερνά της νιότης τη Χαρά  
Ωραία κάνει τα γηρατειά*



## Επιστροφή

## **Μια Καρδιά**

*Μια μέρα πριν τα μάτια ανοίξω  
Μια άσπρη τρίχα ήταν εκεί  
Ανάμεσα στις ξανθές μπούκλες  
Κανείς να μην μπορεί να δει  
Το βάσανο είχα καταλάβει  
Προσπάθησα να φύγω μπρος  
Μα μια Καρδιά που ήταν μεγάλη  
Με κράτησε προτού χαθώ...  
Δεν μου χρωστά δεν της χρωστάω  
Είναι υπόθεση Καρδιάς!*



## **Επιστροφή**

## Πλέγμα είναι η ενοχή

*Είπα να παίρνεις την ευθύνη  
πέτρες να στύβεις τη ζωή  
Όλη την πήρες και παλεύεις  
βυθίστηκες στην ενοχή*

*Δεν είναι ποτέ ένας ο φταίχτης  
πλέγμα είναι η ενοχή  
Μην παίρνεις όλη την ευθύνη  
μόνο αυτή που αναλογεί  
για κλωστή είσαι κι εσύ*

*Συγχώρεση κοίτα να δίνεις  
Τέλειος δεν είσαι ούτε εσύ  
Μονάχα έτσι θα γιατρεύεις  
με Αγάπη του οίκτου την ντροπή*

*Χαρτί, μολύβι ξεδιαλώνει  
του πλέγματος την συνοχή*



## Επιστροφή

