

# Ασκήσεις Νοήματος

Έτος: 2019 - 2020

*by SearchingTheMeaningOfLife*

# “Ασκήσεις Νοήματος”

**Συλλογές : - ΤΙΠΟΤΑ**

- ΕΝΑ

- ΔΥΟ

- ΤΡΙΑ

- ΤΕΣΣΕΡΑ

- ΠΕΝΤΕ

- ΚΑΤΙ

**2019**

**By SearchingTheMeaningOfLife**

([www.SearchingTheMeaningOfLife.wordpress.com](http://www.SearchingTheMeaningOfLife.wordpress.com))

## Παλαιότερα έργα του SearchingTheMeaningOfLife:

\* ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ "κάτι"

- ΣΥΝ ΟΥΣΙΑ
- the kingdom of vitality ∞ παιχνίδι στρατηγικής
- ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟΙ
- IoM
- Εντροπή στη Φύση
- Στην Άμαξα
- 50 αξίζει
- Ονειράματα
- Ανθο(υ)σια Τραγωδία
- Διάλεξε Καραμέλα
- Ήλιοι Καθρεφτίζονται στους Αιθέρες
- Πο(υ)λιτικός Παραμυθόκοσμος
- Η λευκή πεταλούδα
- Έρωτας Vs Θάνατος
- Μοδιστρική Ψυχών
- EchoLexi
- Echo

## **Βιογραφικό**

Όνομα, επάγγελμα, σπουδές, έτος γέννας, πόλη καταγωγής, πόλη διαμονής, οικογένεια και πολλά άλλα. Έχω αλλά δεν με κατέχουν. Όσο Είμαι εδώ, όσο συναντάω ωφέλιμα για τον κόσμο, τα συμπυκνώνω σε ευανάγνωστες σύντομες στιχοδημιουργίες. Δημιουργικά δώρα, από Αγάπη με Αγάπη, για τον κόσμο. Υπάρχω απλά και είναι η Χαρά μου. Ενώστε το νου σας με του συγγραφέα, υπάρχει ή όχι είναι μόνο ιδέα...

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συλλογή «ΚΑΤΙ»

Συλλογή «ΠΕΝΤΕ»

Συλλογή «ΤΕΣΣΕΡΑ»

Συλλογή «ΤΡΙΑ»

Συλλογή «ΔΥΟ»

Συλλογή «ΕΝΑ»

Συλλογή «ΤΙΠΟΤΑ»

**KATI**

## **[Δροσιά Δημιουργίας]**

Με μια βουτιά στο απέραντο γαλάζιο  
Βυθίστηκα στις αφηρημένες έννοιες και ξέφυγα  
Από τις οδυνηρές αναμνήσεις  
Δημιούργησα το Ωραίο  
Αναζήτησα το Αρμονικό και το Άριστο  
Στα όρια του μέτρου του εφικτού  
Σύμφωνα με τις φυσικές δυνάμεις  
Αταίριαστο το μέτριο  
Αν όμως αγγίξω την λάμπα της ύβρεως  
Σίγουρα θα το πληρώσω  
Ερευνώ τα αίτια:  
Της εσωτερικής αχαλίνωτης δράσης  
Που ευθύνονται:  
Για το εξωτερικό χάος  
Όλα επαναλαμβάνονται  
Όλα φωτογραφίζονται  
Μια δόση πραγματικότητας αρκεί  
Έτσι απλά!  
Για μια βουτιά δροσιάς δημιουργίας

...περιεχόμενα

## [Λάβατε θέσεις]

Έδειξα εμπιστοσύνη  
Κανένα δεν πρόσβαλα  
Η δική σας αδικία  
Η αμαρτία μου  
Φουσκώνει την έχθρα σας  
Ο εγωισμός σας  
Συγχώρεση δε σας επιτρέπει  
Η καταφρόνια που εμπνέετε,  
η θλίψη που εκπέμπετε,  
η συναναστροφή,  
δε με αφορούν  
Πλέον δε μου έμεινε ελπίδα  
να βρω δίκαιη καρδιά  
Πλέον δε μου έμεινε φόβος:  
Τα άτομα πεθαίνουν  
όχι τα ομαδικά σώματα  
Βυθίζομαι σε γαλήνη αβύσσου  
Χαίρομαι εμένα!  
Κουβεντιάζω με την ψυχή,  
τρέφω με γλύκα την καρδιά,  
απολαμβάνω τα έργα μου  
Δικός σου προβληματισμός  
η σωτηρία τους  
Απασφαλίστηκα στο πεπρωμένο

...περιεχόμενα



**[Θεϊκοί Δεσμοί Σύμπαντος]**

Μαθαίνω για Σένα  
Από την οικογένεια  
Μαθαίνω για Σένα  
Από τους φίλους  
Μαθαίνω για Σένα  
Από συναδέλφους  
Πάντα στο μυαλό μου  
Πάντα στη σκέψη μου  
Πάντα μαζί μου  
Αρνούμαι να Σε αντικρίσω  
Με σάρκα και οστά  
Θα Σε γνώριζα λιγότερο

...περιεχόμενα

## [Η Αγάπητη]

Πώς να αντέξει μια ψυχή που σκότωσες στα τρία;  
Πώς να αντέξει μια καρδιά: Αγάπητη κυρία  
Πώς μεγαλώνει ένα παιδί, παιδί αν δεν υπήρξε  
Απάρωντη, αμέλλοντη κατάντησε η συνήθεια  
Εγκληματεί από μοναξιά: Στον εαυτό κραυγάζει  
Να μείνει απαρέλθοντη: Με φόνους αγαλλιάζει  
Τον έρωτα κατακτητή χωριών, αιώνια ζηλεύει  
Στα χάρδια του τα βολικά, μια ελπίδα όλο γυρεύει  
Η ελπίδα όμως είναι αλλού, εκεί που Αγαπάει  
Ποιους νοιάζεται; Για ποιους πονά; Ελεύθερα γελάει;  
Το κάτι της στο τίποτα για Άγιο νογάει

[Έμπνευση από τη θεατρική παράσταση «Η μητέρα του Άγιου»]

...περιεχόμενα

## **[Αλγόριθμος Χαμόγελου]**

Τα μεγάλα δεδομένα  
Οι αισθήσεις τα λαμβάνουν  
Και με μηχανή το σώμα  
Σε αισθήματα τ' αλλάζουν  
Ένα σώμα αρκετό  
Να εκπαιδεύσω ως αστέρι  
Με αλγόριθμο απλό  
Τα χαμόγελα να φέρει  
Ένα "κάτι" να διαβάλλει  
Του ανθρώπου τις διαθέσεις  
Τεχνητή νοημοσύνη  
Καταθέτω στο τραπέζι

...περιεχόμενα

## **[Όλο Ζωή]**

Ζεις στο σκοτάδι  
Το μετά τη δύση  
Το πριν την αυγή  
Το όνειρο ή το κενό

Ζεις στο φως  
Το προσδοκώμενο αύριο  
Το απροσδόκητο χθες  
Το όραμα ή το κενό

Φοβάσαι την προσδοκώμενη δύση  
Θαυμάζεις την απροσδόκητη αυγή  
Αυτό που θαυμάζεις φοβάσαι;

Το προσδοκώμενο (ως τον ορίζοντα) να ελπίζεις: πονάει  
Το απροσδόκητο (ως το άπειρο) να ελπίζεις: προσαρμογή  
Με όνειρα κι οράματα πλάθεις φαντασία  
Με φαντασία αλλάζεις ελπίδες  
(Το απροσδόκητο "κάτι" αν καταφέρεις να ελπίζεις)  
Σε ευδαιμονία ανατρέπεις τη ζωή

...περιεχόμενα

### **[Όταν έβγαλα φτερά]**

Έξω από τα όρια του χαρτιού  
Ζωγράφιζες τόξα, καρδιές και βέλη  
Και έψαχνα: Πότε, πώς, ποιος;  
Με μια φαντασία αλλόκοτη  
Έπλαθα στο νου ιδανικά  
Τα έσβηνα... τα ξεχνούσα  
Και πάλι τα ζωγράφιζες  
Πολύχρωμα, ευωδιαστά  
Κάτι φτερά στην πλάτη  
Να πετώ, να απομακρύνομαι...  
Να πλησιάζω, να παραδίνομαι...  
Ωστόσο κόψω την καλούμπα  
Για όλα τα απαντημένα γιατί  
Έξω από τα όρια των αισθητών  
Σαν αθέατος χαρταετός  
Πάλι να ζωγραφίζεις  
Χαρταετούς όχι κοράκια

...περιεχόμενα

**[Μια σπίθα αρκεί]**

Ένα ψίχουλο ελπίδας  
στη ζωή να με κρατά  
διαμαντένιο δαχτυλίδι  
η γραφή να μας ξυπνά

Είναι άδειο το στομάχι  
λαμπιρίζει η καρδιά  
μη λείψει τ' ήλιου η ακτίνα  
το χείλι να χαμογελά

...περιεχόμενα

## **[Αθάνατα τα Αόρατα]**

Αναχωρώ για τα ανώτερα  
Του πνεύματος τα κάλη  
Όσο ασχολούμαι με τα ενδότερα  
Και ο καθρέφτης λάμπει

Έχω αντανάκλαση ωραία  
Μα πιο όμορφη είναι της ψυχής  
Αρνούμαι την φωτογραφία  
Θαυμάζω το φως άλλης πτυχής

Όσο με αγγίζετε πονάω  
Το όστρακο είναι μαλακό  
Προς τα αόρατα γυρνάω  
Με της αγνότητας το νερό

Βρήκα το κάτι που αξίζει  
Λογικά οργανωμένο οργανισμό

...περιεχόμενα

### **[Φόβος φύσης]**

Όσοι οι θνητοί, τόσοι οι αθάνατοι  
Επέλεξε στα αθάνατα να ζεις  
Την ψυχή σου, αν θες, ατάραχη να δεις  
Γέννα ή θάνατο στο τίποτα μην ψάχνεις

Γι αυτά που ιδρωσες, ανάγκη δεν τα είχες  
Στην έλλειψή τους ο πόνος είναι απών  
Για όσους αδίκησες, η ταραχή ειν' παρών  
Το να δίνεις ειν' της αυτάρκειας θησαυρός

Όσα έγιναν, πώς να τα καταργήσεις;  
Ψάξε στις μνήμης τα ωραία γιατρικό  
Της συμφοράς ν' ανατρέψεις το καταστροφικό  
Άπειρες μπόρες, ισάριθμες κι οι λιακάδες

Με φόβο θανάτου στο θάνατο βαδίζεις  
Κι όλο ετοιμάζεσαι, μου λες, για τη ζωή  
Ο πιο ανόητος και απ' τα κουτά ραδίκια  
Ξάπλωσε ανάποδα το κάτι τους να δεις

### **[Εμπνευση από το βιβλίο «ηθική» του Επίκουρου]**

...περιεχόμενα



### **[Ο σπόρος ξανά Ανθίζει]**

Ο πόθος σου είναι μόνο σαρκικός  
Το τομάρι, σου χαρίζω, με έναν πόνο  
Ο ανθός μου ευωδιάζει, έτσι ή αλλιώς  
Της αστραπής έχει διασώσει έναν κρότο

Με νίκησες! Η Αγάπη όμως ελπίζει  
Το κουφάρι όταν στη γη σου ενωθεί  
Το αγκάλιασμα να νιώσεις της ψυχής μου  
Και ολόρθος ο κορμός να λυτρωθεί

Πλήττεις! Έχεις για άβακα τα αστέρια  
Ενώ ηγέτες πεταλώνουν τις μορφές  
Άκου λιγάκι. Ρόγχος γεννάται απ' την πέτρα  
Γνώση αρχαία κρύβει των άστρων η ρωγμή

Με το δεξί ήρθε του Πλάτωνα παιδί  
Αλλιώς του Αριστοτέλη έχει γεννηθεί

**[Εμπνευσμένο από το βιβλίο του Θανάση Τριαρίδη "Μιχαήλ Άγγελος"]**

...περιεχόμενα

**[Τεχνική για ομαλό ξύπνημα]**

Ακούς μόνο τη βούληση κι όλο η καρδιά πονάει  
σκοντάφτει τραυματίζεται, κόντρα στο νου όλο πάει  
Σε νιώθω, σε αφουγκράζομαι με 'σένα ένα είμαι  
Σε συμπονώ, σε νοιάζομαι αντίπαλος δεν είμαι  
Είν' τα φαινόμενα αλλιώς από την οπτική μας  
Όμως μαζί, σε μια αγκαλιά, πιο ομαλά ξυπνάμε  
Με όλα τα «τίποτα» γροθιά, το «κάτι» καρτεράμε

**[Εμπνευσμένο από το βιβλίο «Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο» του Άρτουρ  
Σοπενχάουερ]**

...περιεχόμενα

### **[Κάθε αστερισμός και πόλη]**

Θα 'ρθει κάποτε η ώρα  
Όλα τ'άστρα να φανούνε  
Με ονόματα της πόλης  
Και οι ναοί να φωτιστούνε

Απ'τους φάρους σ' ακρωτήρια  
Και ας είναι και συντρίμια  
Κάθε αστερισμός και πόλη  
Της Ελλάδας το βραχιόλι

Ένα «κάτι» μεγαλείο  
Νου και γης μας μεγαλείο  
Κοίτα λίγο τα αστέρια  
Στων αιώνων τα τεφτέρια

...περιεχόμενα

### **[Το όνειρο του Γκιλγκαμέζ]**

Ευφυής δημιουργός  
Ευφυής σχεδιασμός  
Μια μύγα να σε βλέπει, να σε ακούει  
Αναμνήσεις σου να γράφει  
Την ταυτότητα αντιγράφει  
Με ένα ολόγραμμα σε έχω  
Πάντα εδώ  
Το "πάντα" έχει γίνει εφικτό  
Ένα σφάλμα λειτουργίας  
και εφήμερο συναίσθημα σου δίνει  
Με αγγίζεις, σε αγαπάω σαν Θεό  
Ένας νους, άλλες αξίες  
στο διαδίκτυο, σε επέλεξα εγώ  
Έχω τα θέλω σου, στα θέλω μου οδηγό  
Έχεις το "κάτι" που εγώ αναζητώ  
Ένα άλλο "κάτι" εσύ γυρεύεις  
Δεν το 'χω εγώ.

### **[Εμπνευσμένο από το βιβλίο Sapiens του Yuval Noah Harari]**

...περιεχόμενα

**[Με σώμα για κοσμοσκάφος]**

Από τη σκοτεινή γούβα της σελήνης  
Τα ταξίδια μου στο Σείριο παρατηρείς  
Από έρωτα έλαμψα σαν τ' άστρο της Βεργίνας  
Με ίδια δύναμη, την ίδια εποχή  
Με όνειρα πάω, με νου επιστρέφω  
Βγες απ' τη γούβα... σα να παρανοεείς

...περιεχόμενα

## **[Άγνοια οδηγεί την επιστήμη]**

Στην γνώση την ατελείωτη  
το διαδίκτυο έχει τις απαντήσεις (?)  
Στην γνώση την απόλυτη  
ο έρωτας έχει τις απαντήσεις  
Την άγνοια τη μεγαλύτερη  
η επιστήμη ξεδιαλώνει  
Εννιά μέτρα βιβλία  
μας αντιστοιχούν στον κυβερνοχώρο  
Απαντήσεις υπάρχουν  
Ποιές είναι οι κατάλληλες ερωτήσεις;  
Εμπειρίες και χαρίσματα  
οδηγούν την έρευνα  
Ερευνούν μόνο οι αφοσιωμένοι (υπάρχουν?)  
Όσοι αντέχουν την αβεβαιότητα  
χωρίς εξάρσεις  
Οι ηθελημένα αδαείς  
στην άγνοια μένουν  
Τώρα που άναψες το φως  
σε αυτό το δωμάτιο  
θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις  
Βάδισε στο επόμενο σκοτάδι

...περιεχόμενα

## **[Φτερά Δύναμης Συντρόφου]**

Άκουσες τον ψίθυρο του λουλουδιού  
και τη μελωδία της σιωπής μου  
την κραυγή της ψυχής και τον  
αναστεναγμό της καρδιάς μου

Έτσι άνθισε το λουλούδι εντός μου  
σε μια και μόνο στιγμή  
δίχως να περιμένει αλλαγή εποχής  
Είμαστε πνευματικοί συγγενείς!

Μα η κοινωνία σου έθεσε  
το στεφάνι της δόξας στα μαλλιά  
ενώ εσύ ήθελες το χάδι μου μόνο.  
Μας έσπρωξε στην δική της αθλιότητα!

Όμως γνωρίσαμε κάτι πιο υψηλό  
απ' τον ουρανό, πιο βαθύ απ' τον  
ωκεανό, πιο παράξενο απ' τη ζωή  
το θάνατο και το χρόνο

...περιεχόμενα

### **[Χορός θανάτου]**

Όσο επιθυμώ, όσο θέλω,  
όσο φοβάμαι, όσο ζω  
Ελεύθερος δε θα 'μαι  
Μ' ένα χορό κυκλωτικό  
από έρωτα κοιμάμαι.  
Γύρω από τα κάγκελα,  
βλέπω το αλλού  
και να 'μαι

...περιεχόμενα



## **[Χωρίς Όνομα]**

Ψάχνω το όμορφο για να νοήσω το άμορφο  
Ψάχνω τα έργα για να νοήσω το δημιουργό  
Στο τέλειο τετράγωνο που έχασε τις γωνίες  
Στους ψηλότερους τόνους που δεν ακούγονται  
Στα μεγάλα ταλέντα που ωριμάζουν αργά  
Στην εύθραυστη δύναμη της αρετής  
Εκεί που τα ονομαστά χάνουν το όνομα

...περιεχόμενα

### **[Αγάπης χαμόγελα]**

Θέλεις σαν παιχνίδι σου να με κατέχεις  
Χρειάζεσαι την πνοή μου για να αντέχεις  
Να με ερωτεύεσαι και με το πάθος σου να υποφέρεις  
Μα εγώ ξέρω μόνο να Αγαπώ  
Σε βάθη ψυχών την ομορφιά να κοιτώ  
Να αγκαλιάζω τα λάθη πιο πολύ από σωστά  
Να θαυμάζω τα αστέρια σε βλέμματα υγρά  
Να φτερουγίζω ελεύθερα την κάθε καρδιά  
Όλοι μαζί να πετάμε ψηλά!

**[Εμπνευση από το βιβλίο "Γράμματα στην Κλαούντια" του Χόρχε Μπουκάι]**

...περιεχόμενα

### **[Δύναμη, η Αδυναμία]**

Θέλω να με καταλαβαίνεις  
Πριν πω να προλαβαίνεις  
Με χαρά στοργή να δίνεις  
Ταίρι Αγάπης μου να γίνεις!

Εσύ όμως με προδίνεις  
Με ποθείς και με συγκρίνεις  
Μόνο χρήσιμη με βλέπεις  
Στη δύναμή μου όλο τρέχεις!

Έχω, ξες, κι ευαισθησία  
Ναι! Την κρύβω με μανία  
Να αναλύω αδυναμία  
Με ξεφτίζει η ουσία

Αν με εξιδανικεύεις  
Να με νιώσεις δεν προφταίνεις  
Ούτε να κατανοήσεις  
Με απορρίπτεις με ότι δίνεις

...περιεχόμενα

**[Προς το καλύτερο "κάτι"]**

Γιατί είμαι μόνος;  
Πού πήγατε όλοι;  
Όσο σας ψάχνω  
με ψάχνετε εσείς...  
Στο "κάπου" μένω  
για να με βρεις!  
Κρατώ μπαλόκι:  
Το κόκκινο τίποτα  
Ονομάζω ότι βλέπω:  
Προς το τίποτα  
Τίποτα για το τίποτα  
στο καλύτερο "κάτι" οδηγεί  
Με πτήση στα όνειρα  
θυμήθηκα εμένα  
Κάθε παιχνίδι  
Χαράς και ζωής  
Πατάς στα ίχνη  
κύκλους κάνεις  
Βρήκες τρόπο να χαθείς  
Καμιά ουρά  
δεν κρατά για πάντα  
Πολύ ενήλικας  
θα εξαντληθείς.

**[Εμπνευσμένο από την ταινία " Κρίστοφερ Ρόμπινς]**

...περιεχόμενα

## **[Κατάδικος ζωής]**

Λίγο καφέ  
Πολύ τσίπουρο  
Και ρύθμισα τις χορδές  
Γράσαρα το δοξάρι  
Να είναι ικανό  
Για όμορφες μελωδίες  
Αρμονικές με το περιβάλλον  
Τις παρτιτούρες που διάβασα  
Συλλέγω και επινωώ  
Τις αφήνω στη ροή  
Να πλέουν  
Ως χάρτινα караβάκια  
Ψάχνοντας νόημα  
Με τρόπο  
Να γαληνεύουν  
Το άγχος της επώδυνης  
Προσδοκώμενης ελευθερίας  
Και της μετάλλαξης  
Του "τίποτα" σε "κάτι"  
Με καμαρώνεις μαμά;  
Ξέχασα αν ζεις  
Ξέχασα την ηλικία μου  
Αλλά αν δεν είναι αυτό ωραίο  
Τότε τί είναι;

...περιεχόμενα

### **[Πώς να σταθώ;]**

Μετά από εικοσιπέντε φιλιά  
Δάγκωσες τα χείλη της ψυχής  
Πώς να εμφανιστώ τώρα στη σάλα;  
Καλά που είμαι πεταλούδα και πέταξα μακριά...  
Τόσο που χάθηκα απ' τις αισθήσεις  
Η πρόθεση ενοχλεί  
Το "εγώ" αρνείται να γίνει "εσύ" ή "εμείς"  
Ευκαιρίες δόθηκαν  
Αγνοείται η ψευδαίσθηση του "κάτι" εδώ  
Και στην πραγματικότητα του "τίποτα", πώς να σταθώ;  
Σε κατάπιε ο ψηφιακός κόσμος  
Ο ήχος του βιολιού απέμεινε

...περιεχόμενα

## **[Μόνο κοίτα]**

Αναποδογύρισα  
το μέσα έξω  
Με κρέμασα ανάποδα  
με μανταλάκια στον ήλιο  
Όπως κάνω χρόνια με την ψυχή,  
τις νύχτες, σαν νυχτερίδα  
Πίσω από τα γυαλιά  
ζορίζετε τα μάτια  
να καθρεφτίσουν  
το "τίποτα" καθώς γίνεται "κάτι"  
Όλα ορατά στο φως  
Κανείς Θεός με σάρκα και οστά  
Όσπου να σταφιδιάσω  
και να εξαϋλωθώ  
Μόνο κοίτα  
Βαστούν τα μανταλάκια,  
αν δεν αγγίζεις,  
τα κρίματα όλων

...περιεχόμενα

**[Με αγγίζεις ή όχι... Χαμογελώ!]**

Έχω ένα σώμα μισό  
Ολόκληρο το αγαπώ  
Έχω μάτια ομιλητικά  
Σημείο απ' τα δυνατά  
Με αγγίζεις! Σε νιώθω ψυχή!  
Ταξίδι με ουσία η ζωή  
Έχω όνειρα προκλητικά  
Ελεύθερα διεκδικώ τα εφικτά  
Στους κανόνες σας, παρανοώ  
Καλό ή κακό, Είμαι εδώ.  
Κοίτα! Είμαι σώμα γυμνό  
Πιάσε! Κάθε προσωπικό  
Μίλα! Με αισθάνεσαι εσύ;  
Χόρεψε! Να σε χαρώ  
Άκου! Της μελωδίας το ρυθμό  
Ψηλαφώ με αισθήσεις, το συναισθηματισμό.  
Ψάχνεις στα όργια να βρεις εαυτό;  
Όπως σε αγάπησαν... αγαπάς!  
Κι ας μην αγαπάς... Αγαπώ!  
Έχεις φράχτη στο βλέμμα... εισχωρώ!  
Κι ας μη συγχωρείς... Συγχωρώ!  
Εκφράζεις με επίθεση θυμό... το αποσιωπώ!  
Τη δική μου ανακάλυψη σκηνοθετώ... Χαμογελώ!

**[Εμπνευση από την ταινία «Touch Me Not» που παρουσιάστηκε στο Διεθνές  
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2018]**

...περιεχόμενα



## **[Προς τη Χαρά]**

Θύσανοι αγνότητας  
περίσσεμα απλότητας  
παιδικής ηλικίας  
αντιφατικής  
πιρούνιασέ την  
προς τη Χαρά

...περιεχόμενα

**[Προς το κάτι]**

Έτρεχα δυνατά,  
σε αφώτιστο βαγόνι,  
προς το τίποτα.  
Όσπου φώτισαν  
τα μάτια μου  
τα λευκά:  
Τριαντάφυλλα, νούφαρα, κοχύλια  
Και έτρεξα γρηγορότερα  
απ' τη φθορά  
χορεύοντας  
προς το κάτι

...περιεχόμενα

## **[Κοσμήματα Ψυχής]**

Στόλισα την ψυχή  
με την καλύτερη θέα  
της κάθε απότομης στροφής  
Τώρα παρελαύνω με  
διαμάντια, σμαράγδια, ρουμπίνια...  
-πρώην χαλικάκια-  
παράσημα τόλμης  
-πράξης ηρωικής-  
προς τον αέναο δρόμο  
της γνώσης εαυτού.  
Στολίζω  
και την τελευταία μέρα.  
Αχ! Πόσο πολύτιμο  
αυτό το περιττό.

...περιεχόμενα

## **[Σεβάσιμες ώρες]**

Ώρα καλή

Ώρα κακιά

Ώρα αποφασισμένη

Με το σύμπαν δεμένη

Την θαλπωρή προσμένει

Μες σε ψευδαίσθησης αρμούς

Είναι ισορροπημένη (;)

Σαν στη ζωή

στο θάνατο

σεβάσιμα παραμένει.

"Κάτι", κάνει το τίποτα

που βρήκε γεννημένη.

...περιεχόμενα

## [Συντροφιά στα Προσεχώς]

Χέρι χέρι, στα προσεχώς  
της καλύτερης ταινίας  
χαμογελάνε οι ψυχές

...ξανά και ξανά

Αγαπάνε απροϋπόθετα  
Απολαμβάνουν τη συντροφιά  
Ευχαριστιούνται τη στιγμή του φιλιού  
Δώρο καρδιάς ανιδιοτελής  
Χαίρονται τις ήττες σαν ηρωικές νίκες  
Μαζί επέλεξαν την συμμετοχή  
για τα πιο Άξια έργα ζωής  
Περήφανα ονειρεύονται τα σενάρια  
του Ομορφότερου αύριο, σήμερα.  
Σκέψεις και αισθήματα,  
σοκολατάκια τυλιγμένα  
στις τσέπες... για όταν  
Και οι καιροί αλλάζουν  
Ήλιος, βροχή, χιόνι, αέρας  
Και αντέχουν  
και δυναμώνουν  
και αξίζουν να...  
δουν το ίδιο έργο τελικά(;) )

Ελάχιστοι πια μπορούν(!)  
τα προσεχώς παρέα να χαρούν  
κολλήσανε σε μια παλιά  
ταινία ασπρόμαυρου σινεμά  
Αρκούνται στον πόθων τα μικρά  
Σιωπούν και βλέπουν στα κρυφά  
με ζήλια των άλλων την χαρά  
Το πάθος είδανε λάθος  
υποφέρουν στη γιορτή  
αποφεύγουν κάθε χορού Αρχή

Να βλέπουν μόνο, για ηδονή  
πλέον επέλεξαν πολλοί  
η κοινωνία μας νοσεί.

Μισεί θάνατο και ζωή.  
Σε σήψη μένει ως νεκρή  
Κλείνω παντζούρια να σκεφτεί  
το Κάτι εντός που υπερτερεί... θέλει;

Χέρι χέρι, στα προσεχώς  
της καλύτερης ταινίας  
χαμογελάνε οι ψυχές

...ξανά και ξανά

...περιεχόμενα

**PENTE**

## **[Κύματα Ψυχής]**

Είν' οι αισθήσεις χορδές τσέλου τεντωμένες  
Για μελωδίες στην εντέλεια κουρδισμένες  
Ήχοι, οσμές, εικόνες και αφές  
Ρυθμό δίνουν της ψυχής οι προτροπές  
Σε κύματα αλλότρια, μένουν σιωπηλές

...περιεχόμενα



### **[Καλμάρισμα]**

Παίζεις τσέλο με τα σωθικά μου  
Πρίγκιπα της πατροίκιας γης  
Σε αρμονία χτυπά η καρδιά μου  
Πώς να τ' αποδείξεις; Παρανοεΐς!  
Επιστήμη Συ της μελωδικής ζωής

...περιεχόμενα

### **[Οικογένεια φίλων]**

Σε λάθος μεριά η καρδιά σου  
Σώσε το παιδί και θα δεις  
Σε παράδεισο για δυο θα 'ρθεις  
Βρες το δρόμο που ανήκεις  
Περιμένω... Τη φιλία να χαρείς

...περιεχόμενα

### **[Ζήσε τα όνειρα]**

Βαθιά στα μάτια σου βλέπω την ανάγκη  
Δέσμια να θέλει τη δική μου ψυχή  
Στη δική μου σκιά έχω βρει τη γαλήνη  
Η δική σου πιο κάτω με τραβάει στη Γη  
Μες στα όνειρά σου σ' ανυψώνω ως εκεί

...περιεχόμενα

### **[Άλλο πλάσμα]**

Στην αποβάθρα να προσμένω την ελπίδα  
Εκεί στο φάρο π' όλα τα ένωσε με φως  
Τους δυο κόσμους, παντοιοτρόπως, έσωσε σε τρίτο  
Τ' αστέρια έδεσε με τους αστερίες  
Και κάθε στάλα λαμπυρίζει τώρα αλλιώς.

...περιεχόμενα

### **[Ξανά ξανά ηρεμούν]**

Είναι ο εγωισμός σου ψηλός σαν τα βουνά  
Για τον ίσκιο στις λίμνες συγνώμη δεν ζητάς  
Μα αυτές θέλουν και πάλι να χωρούν  
Χωρίς συγνώμες πια, συγχωρούν!  
Χωρίς κανέναν να στεναχωρούν.

...περιεχόμενα

### **[Αχ! Τα χελιδόνια]**

Και να που ήρθαν τα χελιδόνια  
Για άλλη μια φορά ψαλιδίζουν τον ουρανό  
Ό,τι μαντεύαμε και πάλι να φανεί  
Κι όποιος το δει να του κοπεί η φωνή  
Μα και με λέξεις να 'ναι αδύνατο να πει

...περιεχόμενα

**[Άλλο κρυφτό]**

Μετρώ ως το εξήντα ανά πέντε  
Και ανακαλύπτω της φύσης τους ευσεβείς  
Ήταν πολλοί, λίγοι όμως μείνανε  
Σε κάθε σαρδάμ σκοντάφτει η Γη  
Ιχνηλατώ το σκοτάδι στα δάχτυλα

...περιεχόμενα

**[Χωρίς σκοπό και νόημα]**

Εκκρεμή λικνίζονται αναίσθητα σε χαρές και συμφορές  
Κρατήστε τη νεκρή άθαφτη. Μοναδική παρέα!  
Στην υπόκρουση του τικ τακ  
Μα πριν αποχαιρετήσω κοίτα με στα μάτια  
Να γνωρίσω εμένα τουλάχιστο

...περιεχόμενα



## **[Τα ρόδα μου]**

Είδα τα μάτια σου να με φιλούν  
Είδα τα μάτια σου να με αγκαλιάζουν  
Είδα τη στάχτη σου, ρόδο να γίνεται  
Όλοι με λένε απατεώνα  
Η αυταπάτη ανθίζει τα ρόδα ( ; )

...περιεχόμενα

**[Λούκυ Λουκ]**

Φτωχέ και μόνε καουμπόη  
σε μια πόλη δε μένεις  
τα άνθη σου χαρίζεις  
προς τη δύση πηγαίνεις  
Αιώνια αγάπη ανασαίνεις

...περιεχόμενα

## **[Ζώ σαν τα όνειρα]**

Χωρίς κουράγιο να τα τελειώσω

Χωρίς δύναμη να τα συνεχίσω

Με μόνο κίνητρο το να δημιουργώ

Αφυπνίζομαι, όταν μες στο «τίποτα» βρίσκω «κάτι»

Όταν περνώ όρια και έργο παραδίδω στο δήμο

...περιεχόμενα

**[Αδικούμαι, δεν αδικώ]**

Έδεσα τα συντρίμμια του εγώ  
Έπεσα σε βράχια μίσους  
Έπλευσα ως πειρατικό πλοίο πλέον  
Πολεμώ για νέους θησαυρούς  
Αρετές, γνώση, ομορφιά, αλήθεια.

...περιεχόμενα

**[Ένα γιατί, για όλα τα πώς]**

Είναι αρετή να γυρεύεις την αρετή  
Είναι ευτυχία ν' αναζητάς την ευτυχία  
Είναι όμορφο να βιώνεις το ωραίο  
Με όνειρα να ελπίζεις. Με τόλμη να δρας.  
Να επιλέγεις να αδικιέσαι αντί να αδικείς.

...περιεχόμενα

## **[Ναυάγιο]**

Με πόσους κουβάδες σώζεις  
ένα πλοίο που βουλιάζει  
Κάποια στιγμή χτύπησε σε βράχο  
Από άγνοια; Από αμαρτία; Από σφάλμα;  
Φόβο και έλεος προκαλεί... έγινε και δεν αλλάζει

...περιεχόμενα

**[Σφάλμα: Επιλογή τραγωδίας]**

Όχι από άγνοια... τη γνώση είχες  
Από εκτίμηση κακή σε βρήκε  
Έτσι πλανήθηκες στις αποφάσεις  
Έκανες σφάλμα οδυνηρό  
Από φόβο της έκβασης σε συμπονώ

...περιεχόμενα

## **[Ένορκος δικαστής]**

Ο ένορκος μοιάζει να τους κλέβει  
τα πορτοφόλια από τις τσέπες  
ενώ εκείνοι είναι βυθισμένοι  
στις καταθέσεις των μαρτύρων  
με την καθοδήγηση του προέδρου

...περιεχόμενα



### **[Αναδουόμενη Δύναμη]**

Το ξεθωριασμένο αντίγραφό σου στη μνήμη  
Αναρωτιέται αν αξίζεις την αγάπη μου  
Η φλογίτσα συντηρείται από τον έρωτα για  
Όλα τα πλάσματα που δημιούργησα ή άγγιξα  
Και συντηρεί την τρυφερή ματιά της ηρεμίας

[Εμπνευσμένο από το βιβλίο "Τί; Η Αιωνιότητα" της Marguerite Yourcenar]

...περιεχόμενα

**[Μια δοκιμή αρκεί]**

Ζυμωμένο με  
γλυκά φιλιά και πικρό δακρύων  
το πνευματικό ψωμί  
της Μητέρας  
π' αχόρταγα τρώνε οι καρδιές

...περιεχόμενα

## **[Ζωή για πότες]**

Αφού γευτήκαμε το κρασί  
και το ξύδι της ζωής  
Υψώσαμε τα ποτήρια  
στην αγάπη και τη γνώση  
με τα μάτια τ'ουρανού

...περιεχόμενα

## **[Όλα Όλων Καλό]**

Όλα τα ονόματα σε Σένα ομοιάζουν  
Άλλα οφέλη στο σύμπαν μου ταιριάζουν  
Πέρα απ' την πίστη, με γνώση έχω τρομάξει  
Είναι ατέλειωτη! Προς το καλό όλων τρέχει!  
Αυτών που φύγανε κι εκείνων που πλησιάζουν

...περιεχόμενα

**[Λατρευτά Ίχνη του Είναι]**

Τώρα που απαρνιέσαι φιλάρεσκα τις ρυτίδες  
Έγινες πιο όμορφος κι από τη θάλασσα  
Καυχήσου! Κι ας παρακαλές ένα της κύμα να σβήσει  
Τα ίχνη από τις πατημασιές στην ακτή της ζωής  
Παραδέχεσαι ότι βάδισες με τους λιγότερους συμβιβασμούς!

**[Εμπνευση από το βιβλίο "Γράμματα στην Κλαούντια" του Χόρχε Μπουκάι]**

...περιεχόμενα

**[Γλυκιά λαχτάρα]**

Άλλο νόημα κανένα  
Πλάι σου να βαδίζω  
Απ' τη γέννα ως το τέρμα  
Σε σκεπάζω, σε χαϊδεύω, σε φιλώ  
Για 'σένα τ' αστέρια μετρώ

...περιεχόμενα

## **[Δεσμοί αίματος]**

Δεσμοί αίματος σημαντικοί  
Αν τους εμπιστευόσουν παιδί  
Διαφορετικά είναι ασήμαντοι  
Μπορούν να γίνουν νερό  
Ή και μπουρμπουλήθρες

...περιεχόμενα

### **[Μετατροπές Σωτηρίας]**

Αφηρημένος ο πόνος του άλλου  
Συγκεκριμένος ο πόνος ο δικός σου  
Νιώσε μέσα σου τον πόνο του άλλου  
και μετέτρεψε κάθε αφηρημένο  
σε κάτι δικό σου συγκεκριμένο

...περιεχόμενα



## [Στιγμή ζωής]

Έπαψα να σέρνω τη ζωή πίσω μου

Έπαψα να σπρώχνω τη ζωή μπρος

Σε λαμπερή κορνίζα την έβαλα

Και φρεσκάρω κάθε τόσο τη φωτογραφία

Να καμαρώνω κάθε νέα στιγμή

...περιεχόμενα

**ΤΕΣΣΕΡΑ**

## **[Ιασης ευχή]**

Πουλιού εσύ κελαηδητό  
Μέσα μου μπές με όποιον τρόπο  
Κει που στον πνεύμονα νοσώ  
Καθάρισέ τον δίχως κόπο

...περιεχόμενα

## **[Ξύπνα]**

Είναι το όνειρό σου ιδιωτικό  
ακούσια συμμετέχω  
και αν για φόνο μελετάς  
οφείλω να προσέχω

Τον ύπνο όποιος δε γνώρισε  
θάνατο δε φοβάται  
ακόμα και τα όνειρα  
στα προσεχώς θυμάται

Κάθε μου βήμα και χαρά  
κι ας κούρασαν οι άνθρωποι  
Μετέχω και στα δύσκολα  
μοσχοβολάν οι τόποι

...περιεχόμενα

### **[Ανόητοι Συλλέκτες]**

Ένας συλλέκτης Ομορφιάς, ανόητα με δένει  
Σε έργα, γραμματόσημα, και λέξεις με προσέχει  
Όλα αυτά τ' αγόρασε να νιώθει πως κατέχει  
Το Είναι όμως της Ομορφιάς κανένας δεν το Έχει

...περιεχόμενα

### **[Νέα Όνειρα]**

Μόνη πλανήθηκα στου νού Σου τα αυλάκια  
Κι όταν ερχόσουν, δεν ήμουν πια εδώ  
Οι πόρτες π'άνοιξα διαλύσαν τα σκοτάδια  
Μόνη κουράστηκα, αλλού θα ονειρευτώ

...περιεχόμενα

## **[Η μετάβαση]**

Μετριούνται μόνα τους τα κύματα στο βράχο  
Καθώς στα όνειρα θέλω να βυθιστώ  
Η μνήμη του χρόνου χάνεται από μπροστά μου  
Της μέρας τα οράματα σβήνονται με το φως

...περιεχόμενα

## **[Πυρ σοφίας]**

Ψυχή ανθρώπου, φωτιά του κόσμου  
και ο λόγος ένας, σε όλα κοινός  
Αν γίνει σταγόνα χάνει το φως  
Στις αναθυμιάσεις γεννιέται ο σοφός

...περιεχόμενα



## **[Ιδανικά]**

Με τη γλώσσα φορέα γέννησης ιδεών  
σπιθίζει η τριβή της με το νου  
Κλεισμένη σε βιβλία και αίθουσες  
η σοφία στις καθολικές έννοιες των κενών

...περιεχόμενα

## **[Φύσης Δικαιοσύνη]**

Η Φύση στον δίκαιο το δίκιο του θα δώσει  
Την γη, τα νερά μπορεί να ξεσηκώσει  
Όσο δυνατός ο άδικος κι αν λογιέται  
Βασιλιά στο τέλος τον δίκαιο θα στέψει

...περιεχόμενα

## **[Το τέλος]**

Έτσι ονειρεύτηκα το τέλος: Ατέλειωτο...!

Έτσι ονειρεύτηκα το τέλος: Αναίσθητο...!

Έτσι ονειρεύτηκα το τέλος: Γαλήνιο...!

Έτσι ονειρεύτηκα το τέλος: Μοναχικό.

...περιεχόμενα

**[Με είπαν ποιητή... Χα!]**

Όση συμπάθεια αν σου έχω  
Βγαίνει μονάχα από τα μάτια  
Λίγες και ισχνές οι υπαρκτές λέξεις  
Ανέφικτο αλλιώς να εκφραστή

...περιεχόμενα

**[Να 'σαι καλά μακριά μου]**

Ούτε εσύ μπόρεσες να συμβαδίσεις  
Σε δρόμους ξεκάθαρα φωτεινούς  
Προτιμάς τα δωμάτια με σκοτεινές γωνίες  
Για να κρύβεσαι όταν σε ταραίζει το παραμύθι σου

...περιεχόμενα

**[Προκαλεί ασθένειες]**

Λιγότερη φαντασία

Περισσότερη απονιά

Περισσότερος φανατισμός

Λιγότερη ανασαιμιά

...περιεχόμενα

## **[Ανοησία]**

Μέρα, νύχτα να αναμετρίεσαι  
Ισότιμα με τα άστρα ελπίζεις!  
Με πάθος, εφάμιλλο αστραπής...  
Τί πιο ανόητο απ' τους ανόητους;

...περιεχόμενα

**[Αμαρτία: Επιλογή από άγνοια]**

Έλλειψη γνώσης αυτού που θα 'ρθει  
Πράξης που επέλεξες να βιωθεί  
Μια εμπειρία σοφά διδάσκει  
Αύριο σφάλμα την αμαρτία θα πει

**[Εμπνευση από το βιβλίο «Αριστοτέλης: Ποιητική» του Αριστοτέλη σε μετάφραση  
του ΛΥΠΟΥΡΛΗ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ]**

...περιεχόμενα



## **[Αφήστε γυμνό το βασιλιά]**

Κυνικοί, αναιδείς διανοούμενοι  
με εξυπνάδες ειρωνεύονται διαρκώς  
Με τη μοντέρνα τους τέχνη  
ντύνουν διαρκώς το βασιλιά

...περιεχόμενα

### **[Τα εφήμερα της Γης]**

Το μίσος των εχθρών το περίμενα  
Η σιωπή των φίλων με ξάφνιασε  
Αλλά περισσότερο εγώ με ξάφνιασα  
Ήξερα οτι με τη ζωή γεννήθηκε και ο θάνατος

...περιεχόμενα

### **[Άλλαξε αυταπάτη]**

Όσα δε έζησες, Παράδεισος δεν είναι  
Όσα έζησες, μέσα σου κατοικούν  
Έτσι σου έμαθαν, θλιμμένος όλο να είσαι  
ότι σε διώχνουν απ' τα Όμορφα της Γης

...περιεχόμενα

## **[Φύση του Έρωτα]**

Όταν τα ερωτηματικά της ψυχής  
εναρμονίζονται με τις βουβές ανησυχίες της σάρκας  
όπως τα χρώματα με τα σχήματα της φύσης,  
είναι Έρωτας! Καθόλου προσωπική εμπειρία (?)

...περιεχόμενα

### **[Το λυχνάρι]**

Είχα τη χαρά το όνειρο να ζήσω  
Άλλο όνειρο μετά ν' αναζητήσω  
Ένα λυχνάρι, στο μετά, λυχνάρια να γεννάει  
Η στιγμιαία η χαρά μονάχα θα πονάει

...περιεχόμενα

### **[Το φάντασμα]**

Ανύπαρκτος ο τόπος που γεννήθηκα  
Ψάχνω τη γη. Ψάχνω τους ανθρώπους.  
Κανείς και τίποτα δεν έμεινε ίδιο.  
Η φύση εγκατέλειψε. Ο Θεός κουφάθηκε. Εγώ άλλαξα.

...περιεχόμενα

### **[Το χρήσιμο θνητό]**

Ό,τι έχει όνομα τελιώνει  
Είναι η προέλευση πολλών  
Έτσι όπως φαίνεται σου λείπει  
Την χρήση του επιθυμείς

...περιεχόμενα

## **[Το ωφέλιμο αιώνιο ]**

Ένα δοχείο χωρίς πάτο  
Απύθμενη πηγή πολλών  
Μυστήριο, οι ελεύθεροι που βλέπουν  
Με άπιαστο τέλος και αρχή

...περιεχόμενα



### **[Ταπεινή Εκπλήρωση]**

Θηλύκια ένωσαν γη και ουρανό  
Οι γιοί ελεύθερα χαμογελούν  
Σε φαινόμενα και μυστήρια ζουν  
Τα πάντα να Αγαπούν σαν εαυτό

...περιεχόμενα

**[Λύσε τα απωθημένα σου]**

Σε φωτογράφιζα και κάποια ανάγκη  
Σε κατεύθυνε πίσω απ' τα δέντρα να με βλέπεις  
Από μοντέλο έγινες φόντο στη φωτογραφία  
Γιατί συνέχισα να είμαι "εδώ" κι εσύ "εκεί"

...

**[Εμπνευση από το βιβλίο "Γράμματα στην Κλαούντια" του Χόρχε Μπουκάι]**

...περιεχόμενα

**[Λόγος ανάλογος του ποιός]**

Απόλαυσα κάθε γράμμα που έγραψα  
Με χαμόγελο ένιωσα την απομάκρυνση  
Για άλλο λόγο, κάθε άλλου ανθρώπου  
Κάθε φορά πονάει και λιγότερο

...

...περιεχόμενα

**TPIA**

**[Καλύτερα]**

Αφού δεν τέλειωσε με μια λέξη  
Παραμύθι δεν ήταν, ούτε είναι  
Η σχέση, η κατάσταση, η ζωή...

...περιεχόμενα

## **[Τσιγαρόβηχας]**

Λαχανιάζουν οι μαργαρίτες στο χώμα  
Απ' τα φθαρμένα με καπνό πνευμόνια  
Αγνοούν από πότε καπνίζουν...

...περιεχόμενα

## **[Θέα σε αγνή γαλήνη]**

Το χθεσινό χιόνι εξάγνισε το τοπίο  
Έγινε γαλάζιος ο ουρανός από γκρί  
Θέα σε σύννεφου αγνότητα και θάλασσας γαλήνη

...περιεχόμενα

## **[Ερωτας]**

Ως ήχος Ωκεανού γεμίζεις το κοχύλι  
Κι αυτό είναι βερνικωμένο με μνήστευση  
Κι εσύ απλά η βουή του αέρα

...περιεχόμενα



**[Άλλο νόημα]**

Και τώρα που οι αναθυμιάσεις  
του χρυσού τρίποδα  
έφτασαν στη σελήνη;

...περιεχόμενα

**[Αναιδής]**

Οφείλεις την αιδώ σου  
στην έλλειψη εξάσκησης  
ή σε υπερβολική ευαισθησία;

## **[Πίστη για γνώση]**

Δείξε εμπιστοσύνη μέχρι να γνωρίσεις  
Να σε εμπιστευτούν και να αναγνωρίσεις  
Κι όταν πλέον μάθεις πια δεν θα πιστεύεις

...περιεχόμενα

**[Χωρίς υπερβολές]**

Πώς να με βελτιώσεις;

Αν με αλλάξεις, θα καταστραφώ

Αν με κρατήσεις θα με χάσεις

...περιεχόμενα

**ΔΥΟ**

## **[Δύναμη]**

Έχει Δύναμη πάνω από του ανθρώπου

Μόνο αν είναι πάνω από τις αδυναμίες της ανθρωπότητας

...περιεχόμενα

## [Ανηφορίζοντας]

Ποιά μάνα σε ξελόγιασε γιε μου  
και πήρες παραμάσχαλα σαν καρβέλι το φεγγάρι;

...περιεχόμενα

**[Κάνει ψύχρα]**

Μέσα στο όνομά Σου, κουλουριάζεται η φωνή μου  
Ζεσταίνεται όπως η καρδιά μέσα στη μήτρα

...περιεχόμενα



## **[Πρόκληση]**

Μπορεί να είστε περίβλεπτοι  
Το χαμόγελο όμως κατεβάζει ουρανό;

...περιεχόμενα

## **[Ερωτευμένος Θεός]**

Υπάρχει Θεός! Ο χρυσός ουρανός!  
Τον ζαλίζει το φως... ερωτευμένος λωλός

...περιεχόμενα

## **[Καθρέφτης Αγάπης Σύμπαντος]**

Με πιο πρόσωπο έπλασα τον κόσμο; Δεν θυμάμαι!  
Πέρασα πολλά από τότε και ξέχασα. Όμως τον Αγαπώ!

...περιεχόμενα

**[Τόσο απλό;]**

Τελικά στα παπούτσια κρύβεται όλο το νόημα.  
Στα χαρίζω.

...περιεχόμενα

**[Ο Μακεδόνας]**

Ποια ηδονή σε έκανε Μακεδόνα;

Ποιά οδύνη σε έθεσε στο φως;

**[Εμπνευση από το βιβλίο «ΟΙ ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ»  
του Γεωργίου Βογιατζή]**

...περιεχόμενα

**[Αναπόφευκτο]**

Κατάλαβα το αναπόφευκτο  
όταν μίλησαν οι σιωπές μας

...περιεχόμενα

**[Να παρατηρείς αντί να κρίνεις]**

Κρίνεις, κοροϊδεύεις, μπλοκάρεις  
Αντί να παρατηρείς, κατανοείς, εξελίσσεται.

...περιεχόμενα

**[Φιλί]**

Πώς να γευτώ το κόκκινο κρασί  
αν δεν προκαλεί από διάφανο γυαλί

...περιεχόμενα



### **[Ομιλίες κρυφές]**

Κι αν έφυγες εσύ μακριά, εγώ σε βλέπω ακόμα  
Πίσω απ' τα μάτια σου μιλώ, με μια λαλιά αιώνια.

...περιεχόμενα

**ENA**

## **[Θωπεία]**

Το λάγνο βλέμμα, μια θωπεία νοερή. Πρίγκιπα της Γής.

...περιεχόμενα

## **[Αγνό χαμόγελο]**

Βρεφικό γέλιο, χορταστικού θηλασμού, η θύμησή Σου.

...περιεχόμενα

**[Κανένα θαύμα]**

Καμιά πίστη! Ούτε στο για πάντα της υπόσχεσης.

...περιεχόμενα

## **[Ξεφεύγω]**

Όταν κινούμαι στον ορθό άξονα Σταυρού, από νού διαφεύγω.

...περιεχόμενα

## **[Οσμίζομαι Ανάσταση]**

Άσπρα, ροζ άνθη τα κλαδιά σου στολίζουν. Αχ! Μοσχοβολάς!

...περιεχόμενα

**[Σκάλα σε Θεό]**

Σκάλα Ουράνια προς τον Θεό:Όνειρα. Μην τα αμελείτε.

...περιεχόμενα



[Λες;]

Ερωτεύονται τα μονογαμικά κοράκια; Δε νομίζω!

...περιεχόμενα

## **[Ξεχασμένο]**

Αν κάτι λείπει και δεν πονάς, ξεχνιέται. Ανάγκη δεν ήταν.

...περιεχόμενα

**[Μόνο έτσι απόλαυση]**

Άδολα δώσε. Μόνο έτσι απόλαυση, η χαρά όλων.

...περιεχόμενα

**[Ψάξε εσένα]**

Έχω εμένα. Το δικό σου ανέφικτο. Καμιά μοναξιά.

...περιεχόμενα

**[Χωρίς ιδιοτέλεια]**

Γίνε αλτρουιστής κι ας μην ξέρεις τι σημαίνει η λέξη.

...περιεχόμενα

**[Το καλούπι Σου]**

Έτοιμο σώμα, να υποδεχτεί καμπύλες ιερών πόθων.

...περιεχόμενα

**[Χωρίς όνομα, χωρίς παρόν]**

Χωρίς όνειρα ταξιδιών, σκουριάζει το αυτοκίνητο.

...περιεχόμενα

**[Ευτυχία: Χωρίς επιθυμία]**

Μια εφήμερη, οδύνη ή ηδονή, δεν επιθυμώ.

...περιεχόμενα



## **[Κατανόηση]**

Κυλάς σαν άμμος, ανάμεσα στα δάχτυλα, προς τ' ανεξήγητο.

...περιεχόμενα

**[Αποσιωπητικά]**

Όσπου να δω το κόμα, βρίσκω νόημα στις τρεις τελείες

...περιεχόμενα

**[Άλλη λαλιά]**

Με νου και καρδιά, μιλάν οι αλήθειες. Χωρίς μυστικά.

...περιεχόμενα

**[Κρίνεις ή Παρατηρείς;]**

Αντί να κρίνεις, να παρατηρείς. Χωρίς να συγχωρείς.

...περιεχόμενα

**[Ακίνητη ανάσα]**

Οσμή θανάτου! Παύει η πνοή του ωκεανού... Τρομάζει

...περιεχόμενα

## **[Αφύπνιση Αιώνια]**

Τα διαμάντια στο μπλέ βελούδινο ουρανό, θα σε ξυπνούν

...περιεχόμενα

**[Με ταπεινότητα]**

Με την δύναμη, αδυνατείς. Πολέμα για τα αναγκαία.

...περιεχόμενα

## **[Ηρεμία του Όλου]**

Λίγα ονόματα έδωσα στα κομμάτια. Τ' απαραίτητα.

...περιεχόμενα



## **[Άριστη Αρετή]**

Να αγκαλιάζεις το ένα. Άσπιλος να μένεις. Άριστο!

...περιεχόμενα

**ΤΙΠΟΤΑ**

### **[Δικέ μου ξένε]**

Όταν φοβάσαι  
Να πιάνεσαι από τις ρίζες  
Να τις αρπάζεις σφιχτά  
Γιατί κρέμονται σε γκρεμό αβύσσου  
Χρόνια τώρα  
Τις ραίνω με μέλι και γάλα  
Να βασιτούνται ζωντανές  
Αν πεινάσεις  
Στύψε και πιές  
Μή με λυπάσαι  
Οι χαρές νικούν τους πόνους  
Κι όταν δυναμώσεις  
Έλα στα κλαδιά  
Να ξαποστάσεις  
Όποιος και να 'σαι  
Απ' όπου και να 'σαι  
Δικέ μου ξένε

...περιεχόμενα

## **[Καλημέρα!]**

Τανίζομαι, σφαιλιρίζομαι, χουφτώνομαι  
Το φάντασμα του σώματος να αισθανθώ  
Στης νύχτας τα όνειρα αφανίστηκε  
Να επανέλθει στην ολότητα επιτακτικό  
Νέα μέρα! Να δομήσει κόσμο ονειρικό.

...περιεχόμενα

### **[Χαράς νεύματα]**

Σαν το δεντράκι που οι ρίζες του το θρέφουν, το βλασταίνουν  
Με τα κλαδιά του χαιρετά, τον κόσμο να ομορφαίνουν  
Έτσι κι εσύ στα κότσια σου στηρίξου κι εξελίξου  
Με τη συναναστροφή ας χαίρεται η ψυχή σου

...περιεχόμενα

### **[Ταξίδι της Νύχτας]**

Στα βάθη που ενώνεται  
Το υδάτινο με το αέρινο γαλάζιο  
Ή στα βάθη των βουνών  
Της μητέρας γης με φως ουρανού  
Μακριά από τη διαφθορά της πόλης  
Εσύ που λες ότι σ'αρέσει το γαλάζιο  
Θα βουτήξεις ή θα μείνεις να κοιτάς;  
Διαλέγεις το καλό όνομα  
από την καλοσύνη;  
Αλίμονο!

...περιεχόμενα

**[Εξ' αμελείας κηδεμόνων]**

Φυσαλίδα σιωπής σε θάλασσα θορύβου  
με όλα τα μυστικά της να λαμπρίζουν  
σε χρωματισμούς στη λάμψη μιας αχτίδας  
Τα βύζαξε από κοιλάδες και λόφους  
Τα έδιωξε από την άκρη της γλώσσας  
Δίχως αγένεια, χωρίς ευγένεια  
Περνάει ανενόχλητα σε χώρο και χρόνο  
Απελευθέρωση πνεύματος εξ' αμελείας κηδεμόνων

...περιεχόμενα

## **[Αποφυλάκιση Ψευδαισθήσεων]**

Κάνε φωλιά σου τη φιλία  
Απ' ό,τι τρομάξεις να κρυφτείς  
Πολλοί οι νεκροί αγαπημένοι  
Ζωής αγκαλιά για να ηρεμείς

Φίλοι εραστές φυσικής σοφίας  
Στη λογική τους να χωθείς  
Με την ηθική τους ισορροπείς

Βγάζουν του ψεύδους μας το πέπλο  
Ατόφια αλήθεια να αισθανθείς  
Γιατρεία αιώνιας φυλακής

...περιεχόμενα



### **[Δεν είμαι ήρωας]**

Δεν είμαι ήρωας της πόλης  
οι ήρωες πεθάνανε νωρίς  
για μια αλήθεια που ποτέ σου δε θα βρεις  
Είμαι προστάτης της Όμορφης ψυχής  
Ένας ιππότης που στον ύπνο σου θα δεις  
Κυνήγα εμένα αν θες να εκτονωθείς  
Μπορώ να αντέξω όσα απαρνηθείς  
Στην πιο μαύρη νύχτα  
που προηγείται της Αυγής

...περιεχόμενα

### **[Σε ετοιμότητα]**

Ένας ξένος  
μίλησε για την Ομορφιά  
πως όση γνώση αποκτάς μεγαλώνει το μέτωπο  
Και όλο ομορφαίνω

Άλλος ξένος  
μίλησε για τη Λάμψη  
πως όσο μας βλέπει ο ήλιος λάμπουμε περισσότερο  
Κι όλο φωτοσυνθέτω

Ένας ξένος αρκεί  
σε κάθε οικογένεια  
σωτήρια ανεμόσκαλα να απλώσει  
προς την Ουράνια Ζωή  
τη ρίζα να ποτίσει  
το κλαδί να απομακρύνει απ' τη γη

...περιεχόμενα

### **[Δεν έφυγα]**

Έχεις τα μάτια σου κλειστά  
Κι εγώ δεν έφυγα  
Έμεινα εδώ να σε προσέχω  
Απ' τα όνειρα τα απατηλά και ανέφικτα  
Όταν τα ανοίξεις να με δεις  
Βαθιά στα μάτια να χαθείς  
Κι εκεί να ανακαλύψεις Εσένα

...περιεχόμενα

## **[Κρίση]**

Επικρίθηκες, κατακρίθηκες, ανακρίθηκες, υποκρίθηκες, αποκρίθηκες, συγκρίθηκες, εγκρίθηκες

...περιεχόμενα

## **[Διακριτικά]**

Διέκρινα έναν πανικό  
Στην ενδεχόμενη επίσκεψη  
Και αποκαλύφθηκε το ψέμα  
Της υποτιθέμενης ελευθερίας  
Της πικρής μοναξιάς  
Της αναζήτησης ανθρώπου  
Της στασιμότητας στην επιφάνεια  
Και κατανόησα τη μορφή του κυνηγιού  
Δήθεν για βαθύτερη αγάπη  
Αλλά μεθόδευε ένα βουβό πνιγμό  
Απομακρύνθηκα  
Σαν σύννεφο στραγγιγμένο  
Διακριτικά

...περιεχόμενα

### **[Μια ωραία πεταλούδα]**

Κι όμως σου έδωσα τις πίτες και το βούτυρο  
Κι ας είχες μεγάλα μάτια, στόμα και αυτιά  
Κι έφυγα τρέχοντας, απ' τα δόντια σου τα μυτερά  
Είσαι ο λύκος με τα ρούχα της γιαγιάς  
Φοράω τα κόκκινα κι όλο με κυνηγάς  
Μυρίζω κρίνους για να αναπαραχτώ  
Συκοφάντης είναι κι ο αθώος κυνηγός  
Τις πεταλούδες του δάσους τραγουδώ

...περιεχόμενα

### **[Δική σου η μαργαρίτα]**

Το ένα πέταλο κοιτώ  
Έμεινε να φωνάζει "Σ' Αγαπώ"  
Στη μαργαρίτα της καρδιάς μου

Είναι μεγάλο μυστικό  
Είσαι από το ίδιο υλικό  
Σε άλλο σώμα μοναδικό

Τη μαργαρίτα Σου δε μαδώ  
Είναι δική Σου... Σεβαστό!  
Για μένα ανούσιο λεκτικό

...περιεχόμενα

## **[Κάθε Άνθρωπος Βιβλίο]**

Τεχνητή ή συνειδητή, η λογοκλοπή

Καμία σύγχυση!

Προδότης, εκδότης ή μεταφραστής

Καμία σύγχυση!

Ασεβής ή αλαζόνας, συγγραφέας σαδιστής

Καμία σύγχυση!

Μισογύνης ή φαλλοκράτης, αιρετικός δογματικός

Καμία σύγχυση!

Νωθρός ή οργίλος, του ανταγωνισμού ο φίλος

Καμία σύγχυση!

Άσωτος ή τσιγκούνης, συλλέκτης ακάτεχης Ομορφιάς

Καμία σύγχυση!

Λαίμαργος ή λάγνος, για έρωτα ή πατρίδα

Καμία σύγχυση!

Φόρος τιμής μιας αιώνιας ωφέλιμης διδαχής

...περιεχόμενα



## **[Σπόρος Αγάπης]**

Όταν θα με βάλεις στο στόμα σου  
Να γνωρίζεις:  
Θα τραγουδίσεις την καρδιά σου  
Θα χορέψεις την ψυχή σου  
Θα ανακατέψεις τον ουρανό με τα φτερά σου  
Τριπλά βαθύτερα  
Τριπλά ψηλότερα  
Θα ονειρευτείς τα ονειρά μου  
Και την κοιλάδα θα ξυπνήσεις που κοιμάται  
Στους λόφους θα ανηφορίσει  
Και η νύχτα θα αξίζει  
Γιατί είμαι γέννα της πρώτης καρδιάς  
Της μήτρας δίχως αφαλό  
Και χθες που η δική μου μήτρα σιώπησε  
Άρχισε να γεννάει η καρδιά  
Και έγινα σπόρος Αγάπης

...περιεχόμενα

### **[Πολύ Μαμά]**

Φτυσίματα οδοντόκρεμας στον καθρέφτη  
Κατουρλιά στη λεκάνη και το πάτωμα  
Μισάνοιχτα ντουλάπια με βρακιά να εξέχουν  
Σπαρμένες κάλτσες στο πάτωμα  
Όλα τα τακτοποίησε, μαγείρεψε, χτενίστηκε  
Για να τα υποδεχτεί με χαμόγελο απ' το σχολείο  
Λαλίστατα! Πολύ σωματικά! Πολύ ψυχικά!  
Ό,τι θα σας λείψει. Ό,τι θα της λείψει

...περιεχόμενα

## **[Ελεύθερος Ισοβίτης]**

Αυτόβουλα φυλακίστηκα απ' τον πρώτο έρωτα  
Έκτοτε εκεί ζω τα όνειρά μου  
Μελετώ σκιές κι αντανακλάσεις  
Των θραυσμάτων σας που πέφτουν στα υπόγεια  
Εξαιτίας του χαμένου σας πρώτου έρωτα  
Εξαιτίας του χαμένου σας πολλοστού έρωτα

...περιεχόμενα

### **[Συλλογή διαμαντιών]**

Φίδια μου δάγκωσαν την καρδιά  
Για να μάθουν ν' Αγαπάν, είπαν.  
Δίνουν υποσχέσεις, να νιώθουν αθάνατοι  
Τους δίνω τα διαμάντια μου και πάλι τα έχω  
Όσα με βρήκαν τα διάβασα  
Όσα έγραψα, τα συνέλεξα  
Όσο κι αν με διαβάζεις με αγνοείς  
Τα γραπτά μου δεν είμαι.

...περιεχόμενα

### **[Στροφή απείρου]**

Ξέχασα τα άλλα πρόσωπά μου  
Καβάλησαν σβουριχτά το άπειρο  
και χάθηκαν. Αθάνατη  
η μνήμη τους στο νου αγαπημένων.  
Πίνω στα ίδια φλυτζάνια ροή  
και στρίβω στην τελευταία στροφή  
του τελικού απείρου διάνοιας με αγνότητα.

...περιεχόμενα

**[Από ένα σόλο]**

Μια φωνή της χορωδίας  
Μια μονάχα απ' τις πολλές  
Λίγο βαριά και ίσως αστεία  
Για σόλο επιλέχτηκα! Τί τα θες;

Μόνη στο ύψος των περιστάσεων  
Στάθηκα δίχως αφορμή  
Λόγια χαμένων καταστάσεων  
Με δύναμη ορθώθηκαν στη στιγμή

Έκτοτε όλα γύρω αλλάζουν  
Στα σόλο μένω σθεναρή  
Επιεικής, συμπονετική, σθεναρή  
Καθόλου ανταγωνιστική

...περιεχόμενα

**[Μα πώς σε αντέχεις;]**

Το αντιλαμβάνομαι πως με δέρνετε  
Όταν απουσιάζω  
Στεναχωριέμαι!  
Όχι για μένα αλλά για εσάς  
Γνωρίζω τον εαυτό και χωρίς την γνώμη σας  
Εσάς αδυνατώ να βελτιώσω.

...περιεχόμενα

## **[Πάνθεον Φιλοσοφικό]**

Ένα γιατί  
γέννησε κι άλλα  
Τί; Πώς; Ποιός; Πού;  
Μέσα μας, γύρω μας, παντού  
Σκέψη για τη σκέψη  
Στην Ελλάδα τότε  
Κάτω από το φως  
Το Όμορφο βλέπω  
Με ελεύθερη βούληση  
Δίχως όρια  
Μόνοι δρουν  
Προς τα αριστεία  
Μεγαλουργούν

...περιεχόμενα



### **[Παράδοση διαμαντιού]**

Είδατε τη λάμψη και κυνηγάτε το διαμάντι  
Σκέφτηκα να το ρίξω απ' το τρένο  
Θα με σκοτώσετε όπως και να 'χει  
Αλλά έτσι δεν θα το πάρουν τυχοδιώκτες  
Μετά βρήκα έναν αγνό χωρικό  
Του το εμπιστεύτηκα να το παραδώσει  
Εκεί που ανήκει και το περιμένουν  
Κι ας με σκοτώσουν εμένα

...περιεχόμενα

### **[Για να σας ευγνωμονώ]**

Καταδικάστε με για πολύ ίσιο  
Ή για πολύ στραβό  
Να απαλλαγείτε απ' τις επιρροές  
Τις περισσότερο καλές  
Τις λιγότερο κακές  
Να ξεκουραστώ από εσάς  
Τώρα που γέρασα  
Στο Τεμπελχανιό να με στείλετε  
Εσείς οι ντόμπροι δικαστές  
Με τους δίκαιους νόμους  
Εσείς οι τίμιοι άνθρωποι  
Με τα πολλά ελαττώματα  
Έχετε ακόμα όρεξη  
να βγάλετε το μάτι του πλαϊνού;

...περιεχόμενα

### **[Μπλε λίθοι]**

Είναι τα όνειρα πολλά  
Μπλε λίθοι των δακρύων  
Τους ψάχνω κι όλο χάνονται  
Μετρώ και εμφανίζονται  
Στους μύθους των βιβλίων  
Χάνω του νου τα λογικά  
Στον άβακα των λίθων  
Με τη ρουτίνα στο ζυγό  
Εσένα φίλο καρδιακό  
Βρίσκω ξανά το ίσο

...περιεχόμενα

**[Βγές από την ντουλάπα]**

Κρατάν τα δέντρα μυστικά;  
Άνθισε λένε η αμυγδαλιά  
Μέσα στις πέτρας την καρδιά  
Την λιώνει σαν το χιόνι

Πιάσε την χαίτη να διαβείς  
Ως την αφάνεια να φανείς  
Του θάνατου θυσιαστής  
Ο αρχηγός της μάχης

Έμπνευση δώσε με πνοή  
Ν' ανθίσει πάλι όψη αγνή  
Όλες να κλείσουν οι πληγές  
Νέκταρ να απολαμβάνεις

Σε άλλο όνειρο τώρα εγώ  
Όνειρο να εξημερωθώ ( ; )

**[Έμπνευση από την ταινία «Το Χρονικό της Νάρνια: Λιοντάρι, μάγισσα,  
ντουλάπα» ]**

...περιεχόμενα

### **[Κλειδί Χαράς: Υπέρβαση δυϊσμού]**

Με υποτιμούσες  
Περίμενες να αράξω  
Στην αυτοεκπληρούμενη προφητεία σου  
Έδωσα αγώνα να σου αποδείξω το αντίθετο  
Η αδιαμφισβήτητη αριστεία τα κατάφερε  
Ζήτησες συγγνώμη για την πολύχρονη αδικία  
Και ας συνέχισες να συγκρίνεις δυϊκά  
Για την απουσία καλών αισθημάτων  
Δεν χρειάστηκε να απολογηθείς  
Φώτισα κάθε σκιερή γωνία στο δωμάτιο  
Για να μπορώ αγνά να χαμογελώ  
Έδειξα επιείκεια  
Σιώπησα  
Ανεπηρέαστα στην αναίσθητη  
Συνεχιζόμενη αδικία  
Για να υπάρξεις  
και να σ'Αγαπώ

...περιεχόμενα

**[Κι εγώ να φεύγω]**

Κι εσύ έφυγες

Κι εσύ έφυγες

Κι εσύ έφυγες...

Με τη μάσκα φορεμένη

Ακόμη

Υποκριτή!

Από το νού σου κρύβεσαι;

Από το νου μου δύσκολο

Ως τα παρασκήνια

Κρύφτηκες για να βλέπεις

Έφυγες

Ως εκεί

...περιεχόμενα

### **[Τέχνη δίχως όνομα]**

Η περιποίηση της ποίησης απαραίτητη  
για μιμητική Ιδεών ιδιαίτερη  
Την δράση περιγράφει με δράματα  
με κωμωδίες από κώμη σε κώμη  
Με κάθε τρόπο να καθαρήσει τα κλάματα  
όπως ιαμβίζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους  
και ως υποκριτές μειώνουν το Χορό

**[Εμπνευση από το βιβλίο «Αριστοτέλης: Ποιητική» του Αριστοτέλη σε μετάφραση  
του ΛΥΠΟΥΡΛΗ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ]**

...περιεχόμενα

### [Σύζυγοι σε ίσο ζυγό: Αγάπη μόνο]

Να 'σται λίγο επιεικείς  
με τις μάνες των θαυμάτων  
Πόνεσαν τόσο πολύ  
που ο εαυτός έπιασε πάτο

Οι ευθύνες τους πολλές  
και λογίστε βοηθεί  
απ' τα εκατό το ένα  
κι ο ζυγός βαρύς πολύ

Όταν καίγεστε βογκάτε  
και με κρίση τις κοιτάτε  
με οργή κι ίσως θυμό  
και το τύμπανο βουερό

Θα 'ρθει η ώρα να ανθίσουν  
και τα μάτια να γυαλίσουν  
και να βρουν τον εαυτό  
και το λάθος το σωστό

...περιεχόμενα



**[Του παν οι ασεβείς]**

Τις υποθέσεις  
Με λίγες σκέψεις  
Ανάγεις σε δόγματα  
Έχεις σαλέψει  
Με τόσα όρια.  
Όλα είναι σχετικά

...περιεχόμενα

### **[Διαστάσεις Πίστης]**

Παρακαλός με τα μάτια  
Παρακαλός με τη σκέψη  
Παρακαλός με τις αίθουσες  
ανώνυμων αγαλμάτων του νου  
Ενώ πριν εξευτέλιζε γυναίκα  
επειδή απέρριψε  
το τώρα και το μετά σου  
χωρίς να σε συνδέει  
κοινό παρελθόν  
Σε τι να πιστέψει;  
Στη χαμένη πυξίδα ή  
στο ανύπαρκτο ημερολόγιο;  
Διαμέλισες τα πολλά τίποτα  
που συνθέτουν το Είναι (κάτι) της

**[Εμπνευσμένο από το βιβλίο "Τί; Η Αιωνιότητα" της Marguerite Yourcenar]**

...περιεχόμενα

### [Κανείς κάλπικος]

Μπροστά στις φλόγες όταν χορεύεις  
Μέσα σε πέπλα μεταξιού  
Κάτι το απόλυτο μου μοιάζεις  
Κι αρνούμαι πια να πάω αλλού

Έτσι ξυπόλητος που είμαι  
Πώς να σου συστηθώ;  
Κάλπικη λίρα λέω να γίνω  
σαν Σταχτοπούτα να χαρώ

Όταν το απόλυτο όμως ζήσω  
να φύγω τρέχοντας κρυφά  
Ξέρω, θα σε στεναχωρήσω  
Η ντροπή μου, ένοχη καρτερά

Μια ζωή κυνηγημένη  
από αναμνήσεις μιας βραδιάς  
Με όλον τον κόσμο σε συγκρίνω  
Θεός μου φαίνεσαι όσο πας

Τζάμπα χαλάστηκα στο ψέμα  
Εσύ ξέρεις να Αγαπάς

...περιεχόμενα

### **[Με χάνεις]**

Είμαι αλλά δε φαίνομαι  
η μορφή το λάγνο βλέμμα  
σου προκαλεί κι εκεί μένεις  
Η παιδεία σου μέχρι εκεί.  
Στην επιφάνεια φυλλορροεί  
και ό,τι είμαι χάνεις.

...περιεχόμενα

### **[Δύσκολο νανούρισμα]**

Στα χέρια κοιμίζω το σύμπαν  
Ξανθό μικρό με μάτια κλειστά  
Κι εσύ ακόμα μου δίνεις φιλιά  
Οι σχέσεις αίματος κοιτούν μακριά

Ενοχλείς της αγκαλιάς τη γαλήνη  
Σε τινάζω να φύγεις μακριά  
Επιμένεις, δαγκώνεις με βία  
Αντί να ανοίξεις κι εσύ αγκαλιά

...περιεχόμενα

## **[Νερό Ουρανού]**

Πνεύμα παιδικό  
Σε ανέτοιμο κόσμο  
Ψάχνει για τα "ρ"  
Σε έναν ουρανό

Διάλεξε η καρδιά  
Όνομα με αξία  
Με άγνοια πολύ  
Στου Ηρακλή τη λατρεία

Όλες τις κουκίδες  
Ρώτησε στο πέραν  
Σύνθεσαν το παζλ  
Λάμψαν στον αιθέρα

Άχρονα μιλούν  
Τα αγνά κεφάλια  
Νιώθουν την καρδιά  
και τα "ρ" μιλούν

...περιεχόμενα

## **[Ο Ολόκληρος]**

Κρίνεις, συγκρίνεις  
δεν παρατηρείς  
Οσμίσου τα λάθη  
πώς ευωδιάζουν  
Δείχνουν την πορεία  
να τα ευλογείς  
Μιας και κρίνεις  
μάθε και να συγχωρείς  
εσένα, τα λάθη, το εμείς  
Αν μάθεις να παρατηρείς  
θα κατανοείς  
Με τρόπο την γνώση  
να αξιοποιείς  
Αιώνιο το όφελος  
με σοφία να ζείς

...περιεχόμενα

### **[Από επιπολαιότητα]**

Νόμιζες με προστατεύεις  
Παρακολουθούσες την κίνηση  
Πίσω από το τζάμι  
Κραύγασε η κοπέλα στο πίσω κάθισμα  
Με τόσο γκάζι το φρένο ανώφελο  
Τις κόκκινες σαγιονάρες χαλάρωσης  
Το μεσημέρι δε θα φορέσω  
Και είναι ακόμα πρωί  
Λίγο έξω από την εργασία  
Κι εσύ γυρεύεις νέες ευκαιρίες  
Τις νέες ελπίδες σου

...περιεχόμενα